

# Bilim ve Teknik ile Büyüdüm

Dr. Özlem Ak [ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi



Okurlarımızın *Bilim ve Teknik* dergisinin hayatlarındaki yerini, onlara neler kattığını, geleceklerine yön verirken nasıl bir rol oynadığını bizimle paylaştıkları mektuplarını yayımlamaya devam ediyoruz.

*Bilim ve Teknik* ile ilgili anılarını, duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşan okurlarımıza çok teşekkür ediyor, “*Bilim ve Teknik* bilimi sevmemde ve kariyerimi seçmemde rol oynadı” diyen okurlarımız için adresimizi hatırlatıyoruz:

[bteknik@tubitak.gov.tr](mailto:bteknik@tubitak.gov.tr)

Bilim ve Teknik Mayıs 2019

## “Bilimi ve tekniği seninle öğrendim”



Değerli *Bilim ve Teknik*,

Seninle tanışmam ortaokul 1. sınıfta oldu. Kapaktaki Einstein’ın zamanda yolculuk teorisi beni çekmişti. Solucan deliğini ve kuantum mekaniğini okuduğumda 12 yaşlarındaydım. Elektronik cihazlara merakım fazlaydı. 90’ların ortalarındaki her türlü elektronik cihazı merak ediyor ve araştırıyordum. Hayalim değil tek isteğim astronot olmak ve kara delik, zamanda yolculuk ve solucan delikleri gibi olguları keşfetmekti.

Meslek lisesinde elektronik bölümünü birincilikle bitirerek üniversitede elektronik öğretmenliği lisansını tamamladım. Şu anda mekatronik programında öğretim görevlisiyim ve robotik programlama ile ilgileniyorum. Bilimi ve tekniği seninle öğrendim ve o günden beri bilimi ve tekniği yaşıyorum.

İnşallah bir gün zamanda yolculuk da yapacağım. Çocuklarımı da seninle büyüteceğim.

Çok teşekkürler.

İsmail Mersinkaya,

Öğretim Üyesi,

Adnan Menderes Üniversitesi

Söke Meslek Yüksekokulu, Mekatronik Bölümü,

Aydın

## Sektörünün “bayrak dergisi”



Futbol takımlarında “bayrak adam” tabiri vardır.

Bu sıfat, takımın ruhunu en iyi yansıtan ve temsil eden futbolcuya atfedilir. *Bilim ve Teknik* dergisi de kendi sektörünün “bayrak dergisi” ve gerçekten de ulusal ve uluslararası muadilleriyle çok rahat yarışabilecek, öncü olabilecek düzeyde sevinç vesilesi bir milli dergimiz.

Gönülden başarılar ve teşekkürler.

Abdullah Demen,

İstanbul Üniversitesi

## “Bir Çocukluk Aşkı: *Bilim ve Teknik*”



90'lı yıllar.

O zamanlar ortaokulun ilk sınıfına erişmenin, siyah önlüklerden ve beyaz yakalardan kurtulup takım elbise giymenin, kravat takmanın ve öğretmenlere “öğretmenim” yerine “hocam” diye hitap etmenin verdiği beyefendiliğin çocuksu keyfini taşıyordum. Bir üst katta bulunan lisenin kütüphanesi tanıştığım ilk kütüphane olmuştu. O dar salonda parmaklarımı ahşap raflara ve kitap sırtlarına tıklatarak ilerlerken elime gelen herhangi bir kitaba hızla göz gezdiriyor, sonra onu aynı hızda yerine bırakıyordum. Küçük puntolu harflerden oluşan kalın ciltli kitaplar ilgimi çekmemişti. O esnada cafcıftı, resimli ve büyük puntolu yazılarıyla “al götür beni” dercesine bakan *Bilim ve Teknik* ile göz göze geldik. Hangi sayısı olduğunu şu an hatırlamadığım derginin kapağını, gezegenimize hayat veren Güneş'in devasa resmi kaplamaktaydı. Güneş sistemi, uzak gezegenler, gökadalılar, tırtıl yolları, zamanda yolculuk, kara delikler, Süpernova patlamaları, nükleer füzyon ve fisyon gibi kavramlarla ilk kez lise kütüphanesinde tanıştığım *Bilim ve Teknik*'te karşılaşmıştım. Makalelerin ve içeriklerin büyük kısmını anlamıyordum ama yine de okumaya devam ediyordum.

Her şeyin bir ömrü vardır, aşkın bile. Nihayetinde *Bilim ve Teknik* dergisine olan tutkum, ergenlik fırtınaları, üniversite serüveni, askerlik, iş telaşesi ve geçim derdi derken kül oldu gitti. Şimdi geri dönüp bakıyorum da lise kütüphanesinde *Bilim ve Teknik* ile tanıştığım dönemin üstünden yirmi altı yıl geçmiş. Geçenlerde, çalıştığım kurumda bir sehpanın üzerindeki dergileri rastgele karıştırırken *Bilim ve Teknik*'in Aralık 2018 sayısı gözüme ilişti. O, her zamanki turnaklı fontu ve boydan boya renkli kapağıyla sanki kırk yıllık ahabımış gibi diğer dergilerin arasından beni selamlıyordu. Sayfaları çevirmeye başladım ve kokladım. Aynı çocukluğumdaki *Bilim ve Teknik* gibi kokuyordu, yalnızca sayfa sayısı biraz daha artmıştı o kadar. Öyle bir varlık ki çeyrek asırdır çizgisini koruyarak bugünlere ulaşabilmiş. *Bilim ve Teknik* dergisini yıllar sonra tekrar elime alınca

duygulandığımı itiraf etmeliyim. Neredeyse bir ömür boyu görüşmediğiniz, sevdiğiniz bir insan ile sardan bir günde sokak ortasında karşılaşmanın verdiği önce buruk, sonra neşeli ve nihayetinde yoğun tat gibi. *Bilim ve Teknik*'i o gün tekrar bağırma bastım.

*Bilim ve Teknik*'i hazırlayan ve bizlere ulaştıran TÜBİTAK'a teşekkürler,  
*Bilim ve Teknik* ile tanışmama vesile olan Korualan Ortaokulu ve Korualan Lisesi'ne selamlar ve sevgiler..

İrfan ŞEKER

Yazar

## “Hedefimin sebebi *Bilim ve Teknik*”



Merhaba,

Çocukken her ayın 15'ini *Bilim Çocuk* almak için dört gözle beklerdim. Çocukluğumdan itibaren uzaya olan merakım hiç dinmedi. Derler ya, hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez. Bilimi rüzgârım, uzay ve teknolojiyi hedefim yapan *Bilim ve Teknik*'tir. Hedefimden aldığım güçle, geleceğe emin adımlarla ve güçlü vizyonlarla yürüyorum. Gelecek işlenmek üzere önümüzde...

Gençliği büyüten *Bilim ve Teknik*,  
Türkiye'yi de büyütüyor.

Teşekkürler *Bilim ve Teknik*.  
Teşekkürler TÜBİTAK.

Umut Emre Arayan,

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, 10/B Sınıfı Öğrencisi,  
Bilecik