



Yaşam

S a r g u n A . T o n t

Birincilere Mektuplar...

Berfin Serin
4. Sınıf Öğrencisi
Özel Başkent
Okulu
Adana



Sevgili Berfin,

48 ülkeden 11 bin 322 kişinin katıldığı Uluslararası Çevre ve Çocuk Çizimi Yarışması'nda birinci olduğumu duyunca ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Bu sütunları okuyan ağabeylerinin ve ablalarının da sana söyleyebileceği gibi ben elim geçene her fırsatta çevre sorunlarıyla baş ederken estetiğin ne kadar önemli olduğunu sık sık vurgularım.

Louvre Müzesi'nin gravür bölümünde atalarımızın eserlerinin olup olmadığını bilmiyorum; ama diğer salonlarında tek bir Türk ressamının tablosu yokmuş. Umarım sen bir gün bu eksikliği dolduran ilk Türk ressamı olursun.



Sana önerim, ileride üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanırken "Kızım, sanat okursan aç kalırsın, ya tıp ya elektrik mühendisliği oku" diyenler olursa, bu laflar bir kulağından girsün öbür kulağından çıksın. Sen hoşuna ne gidiyorsa onu oku. Kendi oğluma söylediğimi sana da söyleyeyim: Sevmediğin bir meslekte çalışmak, sevmediğin bir insanla evlenmek gibidir.

Bu arada sakın öğretmenin Hafize Ersoy'a tebrik ve saygılarımı iletmeyi unutma. Gazetede okuduğuma göre Hafize hanımın senden başka dünya birinciliği kazanan 8 öğrencisi daha olmuş. Bir de ufak bir ricam olacak. Maalesef son resim hocam da tıpkı diğerleri gibi beni terk etti. Acaba Hafize hanım yaşını başını almış akademisyenlere özel ders veriyor mu? O vermezse, sen verebilir misin? Acele yanıt bekliyorum.

Seni ve Hafize Hanımı tekrar tebrik eder, gözlerinden öperim.

Sargun Ali Tont
Amatör ressam

Bülent Uygun
Antrenör,
Sivasspor
Sivas



Merhaba Bülent Bey.

Antrenörü olduğunuz Sivasspor takımı ligin ilk yarısını birinci olarak bitirdiği için sizi ne kadar tebrik etsek azdır. Oyuncularına sizden belki de 10 kat daha fazla para ödeyen takımlara karşı elde ettiğiniz bu zaferin futbol tarihimizde bir eşi oldu-



ğunu sanmıyorum. Umarım ligin ikinci yarısında da aynı başarıyı gösterir ve şampiyon olursunuz. Ümidimiz bir gün Milli Takımın başına geçmeniz ve ülkemize bir Dünya Şampiyonluğu getirmeniz.

Geçenlerde Kızılay'da kendime bir Sivasspor forması ararken (maalesef bulamadım) aklıma ilginç bir soru geldi: Acaba Bülent Bey futbol yerine akademisyen olmayı tercih etseydi aynı başarıyı orada da gösterebilir miydi? Bence evet. Bu konuda hiç bir şüphem yok. Diyelim yeni açılan bir üniversitemizde bölüm başkanı oldunuz; sizin ilk antrenmanda -pardon, toplantıda, vereceğiniz konuşmayı duyar gibi oluyorum: "Bakın çocuklar, kendinize güvenin, el ele verirse bu yıl ODTÜ, Bilkent ve Boğaziçi'nden daha fazla ve daha kaliteli dergilerde yayınlar yapabiliriz." (Tabii bu konuşmaları yapmadan önce ellerinde mendil "bizde de imkan olsaydı, biz de yapardık" diye ağlayan oyuncular -pardon doçentleri, şu astronomik maaş veren özel üniversitelere sepetlemiş olurdunuz) Eğer "Peki hocam, taşıma suyla değirmen dönmez, araştırma para ister, onu nereden bulacağız" dersene, hiç merak etme derim; çünkü bir çok konuda araştırma yapabilmek için eskisi gibi fazla paraya gerek yok.

Diyelim yeni açılan bir devlet üniversitesinde tarih bölümünün başkanı oldu-



nuz. Eğer isterseniz en iyi üniversitelere taş çıkartabilecek bir tarih takımını kısa zamanda kurabilirsiniz. Devletin arşivlerinde, Milli Kütüphane’de, Fatih Külliyesi ve benzeri kuruluşlarda “gel beni araştır” diye çılgık atan o kadar çok belge var ki, kuracağınız akademik takımın her yıl bir kaç düzine makale yayımlaması işten bile değil. Masrafınız da fotokopi için ödeyeceğiniz bir kaç TL’yi geçmez.

Şimdiye kadar bir kaç yerli istisnanın dışında tarih parsasını toplayanlar, çoğunlukla yabancı oyuncular oldu: Andrew Mango, Bernard Lewis, Lord Kinross, Stanford Shaw, Barbara Walker gibi. Olur ya, bazı oyuncuların Osmanlı Tarihi ilgilerini çekemeyebilir. İnternet’te o kadar çok malzeme var ki, II.Mahmut’un biyografisini yazmak istemeyen bir tarihçi bilgisayarı hiç terk etmeden İngiliz kralı II. Henry’ininkini yazmakta hiç zorluk çekmez.

Temel bilimciler için de çok cazip seçenekler var. Örneğin, Amerika’nın uzay merkezi NASA’nın web sayfasında bitkilerdeki klorofil miktarından tutun deniz suyu sıcaklığına kadar, bizim yurdumuz dahil, bütün dünyayı kapsayan ölçümleri bedavadan indirmek mümkün. Aynı fırsatlar astronomi ve astrofizikçiler için de geçerli. Bu veriler üzerine yazılacak makale sayısını bir düşünün! Her neyse, burada keseyim; kafanızı daha fazla ağrıtmak istemem.

Sivasspor Ankara deplasmanında geldiğinde kale arkasında sizi avazı çıktığı kadar destekleyen, beyaz saçlı bir bey dikkatinizi çekerse büyük bir olasılıkla “O Yiğido” benimdir.

Sizi tekrar, tekrar tebrik eder, alnınızdan öperim.

Sargun “Yiğido” Ali Tont

Banu Cinel Gündüz
Kanal B Televizyonu
Ankara

Merhaba Banu Hanım,

Sizi ilk C. P. Snow ödülünü kazandığınız için tebrik ederim. “Bu ödül de neymiş?” kabilinden bir soru aklınıza gelirse haklısınız; çünkü bundan sonra her yıl tarafımdan verilecek bu ödülü ilk kazanan sizsiniz. İzninizle açıklayayım.

1959 yılında bir süre fizik konusunda araştırma yaptıktan sonra roman yazmaya başlayan C. P. Snow adında bir İngiliz, Cambridge Üniversitesi’nde “İki Kültür ve Bilim Devrimi” başlıklı bir konferans verdi. Snow’un tanımlamasına göre bilim insanları bir kültürü, edebiyatçı ve sanatkarlar diğerkültürü oluşturuyordu. Bu zaten bilinen bir şeydi; fakat sonradan kıyametin kopmasına neden olan, Snow’un bilim adamlarını sanki Sivasspor kulübünün oyuncularını gibi överken sanatçıları birinci ligden düşen bir takımın oyuncularına benzetmesiydi. Snow’a göre bu iki kültürün arasında kapanması gereken bir “anlaşmazlık” uçurumu açılmıştı. Akademik kavgalarda sarı veya kırmızı kart gösterilmez; ama tartışmalar öyle haşın geçebilir ki, durum futbolcuların yüzde 90’ının hastaneye kaldırıldığı bir maça benzer. Bu konuda da böyle oldu. Akıtılan bilimsel ve edebi kanın haddi hesabı yoktu.

C.P. Snow bu savaşı başlattığı zaman lise öğrencisi olduğum için olan bitenden haberim olmadı. Cepheye çağırılmam 20 yıl sonra oldu. Savaş bölgem disiplinlerarası derslerdi. O zamanki komutanlara göre yarı sanat yarı bilim içeren dersler bu uçurumu biraz olsun daraltacak ve özellikle edebiyat ordusunda baş gösteren bozgunluğu biraz olsun önleyecekti. Ben bu derslerden iki tane açtım. Dersler öğrencilerin hoşuna gitti ama duyduğuma göre ben ayrıldıktan sonra o dersleri okutmak isteyen çıkmadığı veya cesaret edemediği için ikisi de kapanmış.

Son baktığımda uçurumun daha da çok açıldığını görünce ümitsizliğe kapıldım; ta ki bir cumartesi sabahı TV’de sörf yaparken sizin Kanal B’de yayımlanan Çocuk Kuşağı programınıza rastlayana kadar. Gözlerime inanamadım. Sahnenin bir köşesinde Burcu hoca (beni son terk eden resim hocama ne kadar benziyor!) çocuklara resim yaptırıyor öbür köşede İlker Bey birbirinden ilginç bilimsel deneylerin evinizde bile nasıl yapabileceğinizi öğretiyor. Hele o birbirinden güzel danslar ve mini konserler! Tabii programın asıl yıldızı sizsiniz. Ben dilimizi bu kadar güzel konuşan bir sunucuya daha rastlamamıştım. Bu “takımı” o kadar güzel idare ediyorsunuz ki sizi seyrederken sanki ünlü bir orkestra şefini seyrederek gibi oluyorum. Sanatla bilim bundan daha güzel harmanlanamaz. Yerli yabancı bir çok üniversitenin yapamadığını siz başardınız. Bu arada sizin programınız yüzünden Cumartesi bisiklet gezilerimi ertelemeye mecbur kaldım, ama helal olsun. Çocukluğumda böyle bir program olsaydı belki ben de, rahmetli validenin dediği gibi, bir baltaya sap olabilirdim.

Kazandığınız ödüle gelince: Tören benim ODTÜ lojmanımda yapılacak ve madalya yerine size tek pişirebildiğim Çin yemeği olan Ananaslı Tavuk’u öğrencilerimle birlikte sunacağız. İsterse şanslı eniştemiz de ödül törenine katılabilir.

Ödülünüze ne zaman kavuşmak istediğinizi en kısa zamanda bize bildirmenizi ivedilikle rica ediyorum.

Saygılarımla,

Sargun Ali Tont
İki-Kültür Gazisi

