

Yeni Elementler

Bilimsel bulgular çoğunlukla en kolay kullanabilecekleri biçimde, tablolarda kayda geçiriliyor. Bilimsel tablolarmız en ünlüsü ise kuşkusuz "Elementlerin Periyodik Tablosu". Kimyasal elementlerin varlığı ve maddelerin ayırt edilemeyeceğinde en önemli kriter oldukları ancak 1700'lerin sonlarıyla 1800'lerin başlarında çağdaş bilimin tanıdığı anlayışla fark edilmiş. Bu arada bazı elementlerin diğerlerine şartsız derecede benzediği de dikkat çekmiş. Örneğin sodyum ve potasyum oldukça hafifir ve suyla şiddetli tepkimeye girerler. 1830'larda birbirine yakın özellikler sergileyen birkaç grup element tanımlanmış. Ancak, onlarca yıl boyunca elementlerin neden aile grubları oluşturduklarının açıklaması yapılmamış.

Yine de her elementin atom ağırlığını saptama ve diğer özelliklerini bununla ilişkilendirme geleneği o günlerde kadar uzanıyor. O dönemin kimyaçıları, elementlerin düzenli biçimde tekrarlanan özellikler sergilediğini fark etmişlerse de bütünlüğe ulaşmaya çalışmışlardır. En sonunda, 1869'da Dimitri Mendelev ve Lothar Meyer, elementlerin periyodik tablolarda sematikleştirilebilecek, tekrarlayan özellikler gösterdiklerinin farkına varmışlar.

Mendelev, kimsayal elementlerin özelliklerini karşılaştırırken, her element için aynı ayn hizaladığı kartardan yarınları ve bunları değişik şekillerde düzenlemeyi denemiş. Düzenlemeyi atom ağırlığındaki artıa göre yapmış ise, bugünküne çok benzeyen ilk periyodik tabloyu bulmuş. Tabloyu hazırlarken varsayımlarda bulunmaktan çekinmeyen Mendelev, bulunacağım tahmin ettiğim elementler için boşluklar bırakıp, bu elementlerin tahmini özelliklerini kaydetmemi ihtimal etmemiştir. Hatta, elementlerin özelliklerle, atom ağırlığının işaret ettiğim konum denk düşmediginde, Mendelev atom ağırlığının yanlış

hesaplandığını varsayıarak elementin yerini değiştirmeye yoluunu seçmiş. Bugün, Mendelev'in varsayımları dayanarak yarattığı periyodik tablonun oldukça doğru olduğunu şaşırarak görüyoruz.

Mendelev'in periyodik tablosundaki elementler atom ağırlıklarına göre sıralıydı. Bir süre sonra, atom ağırlıkları daha dikkatlice incelenince bazı tutarsızlıklar saptanmıştır. Ar, K, Co, Ni, T, I gibi bazı elementler uyumsuzluğ gösteriyordu. Bu sorun da 1913 yılında H.G.J. Moseley tarafından çözüldü. Moseley, elementleri elektron bombardimanına tuttugunda, ohan X-ışını dalga uzunluklarının periyodik tablodaki sıralamayı izlediğini keşfetmiştir. Rutherford, Moseley'in çalışmalarının çekirdekteki pozitif yük miktarıyla örtüştüğünü fark etmiştir. Buna göre elementlerin doğru sıralaması ufak bir farkla, atom ağırlıklarına göre değil, atom numaralarına göre yapılmalıdır. Aslında bu sıralama Mendelev'in tablosundaki sıralamaya göre çok fazla farklılık içermez.

Bugün kullanılan periyodik tabloada da elementler atom numaralarına göre sıralanmışlardır. Bir elementin atom numarası, adından çok daha fazla şey ifade eder. Üstelik atom numarası elementin adı gibi tartışmalı bir etiket değildir. Zaten, adlandırılmasının bir yana, her element keşfedmeden çok daha önce atom numarasıyla tanımlanabilir. Atom numarası bu denli kullanılmış ve tartışmasız olduğu halde element adları bilim dünyasında hararetli tartışmalara yol açabiliyor.

Yeni bir elementin bulunusu kutlamalarla karşılaşmayı hakederken, tartışmaların da habercisi oluyor. Darmstadt'daki Ağr Iyon Araştırma Merkezi geçen yılın Kasım ayında 110 no'lu elementi varattığını ilan etti. Bunu, Aralık ayında 111 no'lu element izledi. Bu yeni elementlere birer isim bulmak, bunları üretmekten daha çetrefilli görünüyor.



Yeni bulgular, 101'den 109 no'ya kadar olan elementlerin adlandırılma kavgalarının küllerini hem de sıcak günlerde gelmiş oldu. Ne yazık ki yeni elementler adlarının tadını doya doya çıkaramıyorlar. Söz gelimi 110 numaralı elementin ümrü topu topu bir saniyenin ikibinde biri kadar. Ancak periyodik tabloya geçirilen adları sonsuza kadar yaşıyor. 106 numaralı elementi bulanlar, ona önde gelen Amerikalı araştırmacı Glenn J. Seaborg'un şerefine seaborgium adını takmışlar. Ancak Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği, elementlere yaşanan kişilerin adlarının verilemeyeceğini öne sürerek 1937 yılında ölen Ernest Rutherford'un anısına rutherfordium adını öneriyor. Bu öneri sadece 106 no'lu elementin durumunu şüpheye sokmakla kalmıyor çöktür kaynaklara geçmiş bilgilerin geçerliğinden de kuşku duyulmasına yol açıyor. Keza, önerileri rutherfordium adı 104 no'lu element için kullanılıyordu. Bazi Rus bilim adamları ise bu elemente kurçatovium adını veriyor. Şimdi önerilen isim ise dubnium. Aslında Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliğini'nın bu sorunu çözmek için sistematik bir önerisi var. Buna göre 104 numaralı elementten sonraki elementler atom numarasına göre adlandırılabilirler. Buna göre, örnek olarak 104 no'lu element, unnilquadium olarak adlandırılmalıdır. (1=un, 0=nil, 5=quad)

110 ve 111 numaralı elementler şimdilik sıralarını beklemek durumunda. Önceki elementler hakkındaki tartışmalar dinmeden bunlara kesinleşmiş bir isim verilemeyecek. Zaten bilim adamları tüm bu isimlendirmeleri tamamladıktan sonra yeni elementleri elde etme çabalarına devam ediyor. Şimdi herkes 114 no'lu elementin peşinde. Yapılan hesaplamalar 114 no'lu elementin oldukça kararlı yapıda olacağını gösteriyor. 112 no'lu elementi yapmak ise en az isimlendirmek kadar zor olacak.

Ozgur Kurtulus

Kaynaklar
Scientific American, Mart 1995
Chemistry for Engineers & Scientists, Fine & Seal, 1990

ELEMENTLERİN PERİYODİK TABLOSU																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
H	He																
Li	Be																
Na	Mg																
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	In	Ge	As	Se	Br
Rb	Sc	Y	Zr	Rb	Mn	Ta	Ru	Rh	Pd	Ag	Gd	Dy	Tl	Sn	Sb	Tc	Xe
Ca	Ba	* La	Hf	Ta	V	Ru	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Eu	Po	Rn
Fr	Ra	* Ac	Rf	Na	106	107	108	109	110								

Ge	As	Br	Te	Te	Ge	Se	Te	Te	Te	Te	Te	Te	Te	Te	Te	Te	Te
Th	Pa	U	Mo	Pu	An	Cm	Bk	Cf	Eu	Fm	Md	No	Lr				