



Çikolata niçin iyi hissettiriyor?

Çikolatanın içerdiği kimyasallar beynimizin nörotransmitter trafiğini etkiliyor:

Nörotransmitterler: Beynimizin kimyasal mesajcılar da diyebiliriz. Farklı sinir hücreler arasında elektrik sinyallerini taşıyorlar. Bu sinyallerse deneyimlediğimiz his ve duygularda değişim yaratıyor.

Çikolatanın içerdiği iki güçlü kimyasal ve etkileri:

Tryptofan: Beynin, seratonin isimli nörotransmitter yapmak için kullandığı kimyasal. Yüksek miktarda seratoninse mutluluk hissini tetikliyor.

Phenylethylamine: "Çikolata amfetamini" adıyla da anılan bu kimyasal, kışkırtıcı uyarılmışlık, çekim ve baş dönmesi hissi uyandırıyor. Beyindeki zevk merkezini tetikliyor.

Açlık

Hepimizin günlük hayatı sık sık deneyimlediği bir durumdur, açken gözümüz başka hiçbir şey göremez olur ve adeta, kendimizi yalnızca yemek yeme odakları. Her ne kadar yemek yeme davranışını tetikleyen süreçlerin başında vücutumuzdaki besin maddelerinin düşmesi gelse de, biliyoruz ki hikâyeye basit fizyolojik yanıldan ibaret değil. Öyle ki, açlık ve yeme davranışı sırasında beynimiz de oldukça aktif. Peki, açlığın ve yediğimiz yemek miktarının sosyal etmenler tarafından da etkilebileceğini hiç düşünmüştür miydiniz? Çalışmalar gösteriyor ki, yemek masasındaki kişi sayısı arttıkça kişinin yediği yemek miktarı da artıyor. Daha da ilginci masada yalnızken yediğimiz son öğünün üzerinden geçen zaman yediğimiz yemek miktarını etkiliyorken kalabalık bir grup yemeğinde bu zaman dilimi yiyeceğimiz porsiyonu belirleyen bir etmen olmuyor. Çünkü kalabalıkken kurulan yemek masası yalnızca karnımızı doyurma amacıyla taşıyor. Alışkanlıklarımız da önemli elbet. Öğle yemeği ya da akşam yemeğini dünleni olarak yediğimiz belli saatler varsa, bu saatlerde kendimizi çok fazla aç hissetmemek de yemek yeme ihtiyacı hissedebiliyoruz.

Kaynak: De Castro, J. M. & De Castro, E. S. American Journal of Clinical Nutrition (50). 1989
Bolles, R. C. Taste, experience and feeding. Washington, DC: APA. 1990

Ne, Nasıl, Niçin

1964 mart’ında tüm Amerika’yı dehşete düşüren bir olay yaşandı. “Kitty Genovese” isimli bir kadın, apartmanının 30 metre uzağında, gece vakti saldırya uğradı. Çığlıklarını duyan 38 görgü tanığı, evlerindeki ışıkları yaktı ve saldırganı bağırıp, pencerelerini kapattı. Olay yarım saat içinde 3 kez arkaya arkaya tekrarlandı ve genç kadın son saldırıda ölümcül darbeyi aldı. Peki literatüre “Seyirci Müdahalesi Modeli” olarak geçen kavram neyi anlatıyor dersiniz? Niçin bir suç esnasında, kalabalık grup kurbana yardım etmek yerine “seyirci” kalmıyor?

Geçen haftaki sorunun yanıtı :

Bobo Doll Deneyleri

“Gözlem yoluyla öğrenme” kavramını geliştiren Albert Bandura, yaptığı deneyler sırasında çocukların “Bobo Doll” adlı bir oyuncaya şiddet uygulayan yetişkinin filmlerini izlettirdi. Filmlerde, yetişkin bu oyuncaya vorup kötü cümleler sarf ederek sövüyordu. Ancak gruplara ayrılan çocukların bir kısmının izlediği filme şiddeti uygulayan yetişkin ceza aldı. Diğer grupsa bu sonu izledi. Daha sonra, çocuklar bir deney odasına alındı ve Bobo Doll isimli oyuncaklı baş başı bırakıldı. Tahmin edilebileceği üzere Bobo Doll'a uyguladığı şiddet sonrası ceza alan yetişkinin izleyen çocukların oyuncaya hasın davranmazken, diğer grup ona vorup sövüyordu. Bu durum Amerika’da olay yaratmıştı, demek ki şiddet uygulayınların ceza aldıkları filmler çocukların olumsuz etkilemiyordu, medyadaki tartışma giderek büyüyor. Bandura deneylerine devam etti. Her gruptaki çocuklara ödül vererek filmden ne öğrendiklerini, neler hatırladıklarını sordu. Sonuç şaşırıcıydı! Tüm çocukların şiddeti hatırlıyordu, onu öğrenmişlerdi. Tek fark, ceza barındıran film izleyen grup bu şiddeti uyguluyorken, diğer grup bunu davranışa dökmemişti. Öyleyse, öğrenmekle öğretiklerini davranışlara yansıtma birbirinden bağımsız, farklı durumlardı.

Sosyal Aylaklık

Grup çalışmalarının bireysel çalışmalarla göre kimi zaman daha başarısız olabildiğini görüyoruz. Bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Yanıtı basit: “Sosyal aylaklık”. Sosyal aylaklığın terim olarak tanımlanmış bir grup içinde sonucu ortak elde edilen bir iş üzerinde çalışıklarında daha az çaba göstermeleri. Sosyal aylaklık işe adanan süre gibi sayılabilir bir özellik üzerine etkimek sorunda değil. İşin kalitesine de yansır. Ünlü müzik grubu “The Beatles” şarkılarda incelediğinde grup elemanlarının John Lennon ve Paul McCartney’ın ayrı çalışıkları yıllarda verdikleri ünlenen müzik listelerinde daha yüksek sıralarda yer aldığı görülmüyor. Beraber çalışmaların müzik listelerinde daha yüksek sıralarda yer düşüyor. Bu sonuçlar, kişinin motivaşyon düzeyine de vurgu yapan “Sosyal aylaklık” kuramıyla bağdaştırılıyor. Başarıları bireysel değerlendireleceğinde, kişiler yaptıkları işin kalitesi için daha fazla uğraş verebiliyor.



“Güzellik” göreceli...

“Güzel” tanımı kültürden kültüre çeşitlilik gösteriyor. Televizyon ve gazeteler diyet ürün reklamlarıyla “ince beden güzeldir” mesajı vermeye devam ededersun, toplumlardaki çekici kadın imajını belirleyen unsurlar beklediklerimizden biraz daha farklı. Örneğin, erkeklerin zihinlerindeki “gazel kadın”ı belirleyen unsurlar içinde en önemlilerinden biri de ülkeydeki besin maddelerinin bolluğu. Söz konusu ülke yemek bulma sıkıntısı arttıkça, tercih edilen kadın kilosu da artıyor. Bunu nedeni, toplu kadınların zajif kadınlar nazarın yokluk sırasında hayatına karmaşalarının ve çocukların besleme potansiyellerinin daha yüksek olması. Ancak çoğu Avrupa ülkesi gibi ekonomik sıkıntı yaşamayan toplumlarda, gerek zajif gerekse toplu kadınlar çekici görülebiliyor.

Zayıflık bir tutku olduğunda: Anoreksiya Nervoza

Anoreksiya nervoza, kişinin çok düşük bir kiloda olmasına rağmen yine de kilo almaktan çok korktuğu bir yeme bozukluğu. Tanı konularken, aşağıdaki dört DSM-IV kıstası göz önünde bulunduruluyor:

- Kişi beklenen kilonun %85’inin altında olmalı.
- Ciddi anlamda zayıf olmasına rağmen kilo almaktan korkmalı.
- Zayıflığın bedenine verebileceği zararları küfürsemeli, düşüncelerinde çarpıtma bulunmalı.

Bayanlarda üç ya da daha fazla regl döngüsü aksamalı.

Kısa Kısa...

- Hastaların %90’ı bayan.
- Başlangıç yaşı genellikle 14-18 arasında.
- Görülmeye sıklığı Batı toplumlarda giderek artmaktadır.

Anoreksiya nervoza hastalarının çoğu zaman içinde tedavi desteğiyle iyileşiyor. Ancak kendilerini aç bırakıkları dönem, vücutlarında geri dönüşü olmayan sorunlar bırakıyor. Bu sorunlar düşük vücut ısısı, düşük kemik minerali yoğunluğu, düşük kan basıncı ve yavaş kalp hızı.

Bir Vaka İncelemesi: J. C.

12 yaşındayken 60 kilo olan J. C., ailesi ve arkadaşları tarafından şisman olduğu gereçesiyle sürekli alaya alınıyordu. Buna çok içerleyen J. C. Başlarında yemeklerine dikkat edip, yemek arası atıştırmalarına son vermişti. Hızla kilo kaybeden J.C.’nin bu kilo kaybı arkadaşları ve ailesi tarafından da destekleniyordu. Ancak kilo kaybettikçe kendisi sürekli olarak daha düşük kilolara odaklayan J. C.’nin ay hali döngüsü rejime başladıktan kısa bir süre sonra durdu, görünüşü tümyle değişti ve kilo kaybı kontrolden çıkmaya başladı. Kişilığı de değişmişti. Eski enerjik, güler yüzlü kız gitmiş, yerine asabi ve somurtkan biri gelmişti. Ailesi, tedavi için girişimde bulunduysa da kendisine verilen yemek listesine sadık görülen J. C. yediklerini kusarak ya da müşkil ilaçları kullanarak geri çekiyordu. Vaktinin çoğunuysa odasında kendisini aç bırakarak, kusursuz olmaya adıyordu.

