

**Yurdumuzda Yetişmiş İlk Kadın
Matematikçi... Meksika Üniversitesi
Astronomi Bölümü Kurucusu...
Araştırma Tutkusu ile Dolu Bilim Elçisi...**



Paris Pişmiş

Günümüzün Genç Astronomlarına!...

Yaklaşık yarım yüzyılı bulan astronomi kariyerimde şu kanaate vardım ki, bir araştırma alanında uzmanlaşmak konunun derinliklerine vakıf olabilmek açısından önemliyse de, mevcut bilgileri olduğu kadar geçmişin kazanımlarını da değerlendirebilmek için astronomide büt-

tünsel yaklaşımı kaybetmemek de aynı derecede önemlidir. Astronominin, en basit gözlemlen en derin teorik gelişmelere degen uzanan birçok cephesi vardır. Astronomi, içinde yaşadığımız evrenin resmini oluşturacak parçaların bir araya geldiği bir mozaiktir. Astronomi bir BÜTÜN'dür. Astronom, bu alandaki tüm bilgileri bir arada değerlendirmek zorundadır. Bizim bilim dalımızdaki farklı cepheлерin hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Büttünsel bir bakış, evreni anlayabilmek için gerekli olduğu kadar, bilim adamina yeni bir gelişmenin astronominin genel çerçevesi içindeki yerini keşfetme mutluluğunu ve heyecanını da yaşatacaktır. Meslek hayatım boyunca bu bakış açısını dönyanın her köşesindeki genç bilim adamlarına aşılamak için uğraştım ve uğraşmaya da devam ediyorum.

Bu yazında,
Paris Pişmiş'le
Temmuz 1995'de
kardeşinin
İstanbul'daki evinde
yaptığımız uzun
görüşmeyi esas aldık.
Yaşamını kendi
ağzından anlatıyoruz.

"1911'de İstanbul'da doğmuşum. Ben doğduğumda ailem Ortaköy'de oturuyormuş. Ömrümün ilk dört yılı orada geçti. Çocukluğuma dair ilk hatırlarım da o yıllara rastlar. Maliye Bakanı olan dedeme, zamanın Padişahı tarafından "olgun" anlamına gelen "Pişmiş" soyadı verildiğini büyüklerim anlatırlardı. Sonra ailemiz Üsküdar'a geldi. Çok sıkın bir çocuktum. Ablam okula başlayınca, ben de okula gitmeye heveslendim. Ailem israrlarına dayanamayıp nihayet

beni okula gönderdi. Okulu o kadar sevdim ki, akşam olup paydos zili çaldığında bile eve dönmek istemedim. Okuldaki arkadaşlık ortamı hoşuma gitdiyordu. O muhit daima sevdim, halen de çok seviyorum.

Henüz beş yaşında bir anaokulu öğrencisi iken okumayı söktüm, ablamin matematik problemlerini de çözebiliyordum. Ancak küçükken bir hastalık geçirdiğim için bünyem biraz zayıftı, bu yüzden beni





birinci sınıfa geçirmeydiler. İlkokula Üsküdar Yenimahalle'de başladım. O yıllarda altı sene süren ilkokul eğitimi süresince ecnebi dillerde okurulurdu; ilkokul eğitimi ne redeyse şimdiki ortaokullar seviyesindeydi. Bize birinci sınıfta Fransızca, üçüncü sınıfta da İngilizce öğretmeye başlıdalar. Hem Fransızcaya hem de İngilizcye ga yet iyi bir başlangıç yaparak ilkokuldan mezun olduktan sonra Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ne gittim. Liseye başladığında Ermenice, İngilizce, Türkçe ve Fransızca biliyordum. Ashinda İngilizcem çok iyi değildi. Benim gibi fazla İngilizce bilmeyenler için Lise'nin hazırlık kısmı vardı ama ben bu hazırlık bölümünü gitmek istemedim. Kendi kendime İngilizcemi ilerletmek için epeyce çalışmıştım. Doğrudan yedinci sınıfı gitmeye hazırlayıyor, ancak bir yan dan da başarılı olamayacağımından korku

yordum. Babama bu endişemden biraz bahsettim. O da gidip okul idaresiyle görüştü. Hazırkıktaki derslerden birkaç tanesini alarak yedinci sınıfı başlamama onun bu görüşmesi üzerine müsaade etti. Ashinda bu, istisnai bir durumdu. Ben de makeup olmamak için İngilizceme çok emhamiyet verdim, sonunda hem İngilizcemi hem de yedinci sınıfın derslerini başardım. Birinci sümestrde notlarım çok iyidi, daha sonra da bir zorluk çekmedim zaten. Böylece orta öğrenimimi, hazırlık okumadan doğrudan yedinci sınıfın başlamış oldum. Bu okulda Almanca da öğrendim. Almancayı seçmem Schubert'in "Lieder"ini anadilinden söyleme isteğim neden olmuştu.

Üsküdar Amerikan Kız Koleji yatılı bir okuldu, ama bizim evimiz okula çok yakın olduğundan ben gündüzler okudum. Ashında okul muhitini çok sevdigimden yatılı okumaya özenirdim. Bence hayat, daha o zamandan itibaren okumaktan ibaretti. Kolej'de çok sıkı bir disiplin



vardı; eğitim, American Mission Board'un denetimindeydi. Okuldaki bütün hocalarımız çok iyidi demek biraz güç, ama unutulmaz hocalarımız da vardı. Türk tarihini Ismail Hami Danişmend'den okumuştuk. Çok iyi bir hocaydı Ismail Bey, ama kız öğrencilerle ilgili fikirleri çok iyi değildi doğrusu. Kız öğrencilerin kafasının suyla dolu olduğunu söylerdi! Fransa'da okumuştı. Tarihi öyle bir anlatırdı ki, söylediği her şey insanın aklında kalındı. Hele Haçlı Seferleri'ni anlatırken savaş meydanlarını görüyor gibi olurduk. Ondan çok istifade ettik. Bir de Kazım Sevinç isimli felsefeye düşkün bir Türkçe edebiyat öğretmenimiz vardı. Ben şahsen çok istifade ettim ondan. Matematiği de daha o zamanlardan başlayarak çok sevmiştirdim. Sanıyorum, Matematik hocalarımızın büyük etkisi olmuştu bu dersi bu kadar sevmemde.



"Madam Curie teorik çalışmalar yapabildiyse, ben neden yapamayayım?" düşüncesi de benim hırımı kamçılayan bir düşünce oldu. Geometriye başlamak ise bende uykudan birdenbire silkinerek uyanma etkisi yaptı. Euclid Geometrisi'ndeki teoremleri, önermeleri çok sevdim. Geometride her şey net ve temizdi, izlenecek yol belli idi ve bu yoldan giderek bir neticeye varmak çok zevkliydi! O zamanlar evlerin tavalarında süslémeler olurdu, bizim evimizin tavarında da ügen biçiminde süslémeler vardı. Onları birbirile mukayese eder, yeni yeni öğrenmeye başladığım geometriyi kullanarak kendime göre sonuçlar çıkarırdım. O zamandan beri çok severim Matematiği. İki yıl çok iyi hocalarla okudum orada. Üsküdar Amerikan Kız Kole-

Kısa Özgeçmiş

İsim: Patsi Pıçım
Doğum Yeri: İstanbul, Türkiye

Öğrenimi:

Ortaokul ve Liseyi: Amerikan Kız Lisesi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, (Matematik ve Klinik Anatomisi) 1930-1933, İstanbul Üniversitesi (1930-1933)

Lisansüstü: Prof. Erwin Finlay-Freundlich ve Prof. R. Mises danışmanlığında İstanbul Üniversitesi'nde.

Aldığı Diplomalar:

Fen Lisesi (1933) İstanbul Üniversitesi
Fen Doktorası (1937) İstanbul Üniversitesi
Dout. Doktorası (1985) Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi

Galarasany Lisesi'nde Matematik ve Astronomi hocası, İstanbul (1934-1937)

İstanbul Amerikan Kız Lisesi'nde Astronomi Hocası,

İstanbul Üniversitesi Rathausesi, Arşivnamesi Yatırımcılığı (1935-1938)

Arşivname Asistanı Haresei Kolej Rathausesi'nde (1939-42)

Cambridge Juniper Koleji'nde Matematik hocası (1941)

Fiz. Timançıncı, Ünal Astronomi Kursu, "A" Astronomi, Meksika (1942-1947)

Meksika, Dış Politika Üniversitesi, Matematik Profesörüğü (1943)

D.J. Tuwhata, Uihes-Astronomi Rathausesi, Arşivnamesi (1948)

1970'den bu yana Tam gün "C" kategorisi Arastırma Astronomi.

D.L. Meksika UNAM, Astronomi Enstitüsü'nde Arşivnamesi (1961)

Tanrıtonluğu ve Tacizlere Rastlaması Gazeletleri Edinteligi (1966-1973)

1973'den bu yana UNAM, Meksika Astronomi ve Astrofizik Dergisi Editörü

(1955'den bu yana UNAM-Fen Fakültesi Astronomi Profesörüğü)

UNAM, Astronomi Enstitüsü Akademik Personel Birliği (Yönetici Kuruluşunun ilk yılında Başkanlık yapmıştır)

1970'den 1978'e kadar UNAM, Astronomi Enstitüsü Bahçe Konseyi Üyeliğ.

1972-1975, UNAM, Fizik ve Astronomi Konseyleri Üyeliğ.

Gürcüstan Vakıf Bursu (1948)

"Proceeding of IAU Colloquium No 37" İsmi editör yandırılmış (1975)

Uluslararası Görevler

(1971-1973) İsmi yazar (IAU) Ünlümatos Astronomi Birliği, Meksika Konseyi Başkanlığı

(IAU) Ünlümatos Astronomi Birliği, 28'inci Konferansı dahilinde, 1972'den nüfus işgül iki dâret "Galaksilerin İ. Hareketleri"ni editör olarak çalışma grubının konusunu ve başkanlığını.

Astron. Texas, A.B.D. Ağızı (1979), IAU'nun işi çalışma grubu tarafından organize edilen "Galaksi İsim, Frencizm, Kromatik ve Dumanları" konulu konferansı Dışarıda Konseyi Üyeliğ.

IAU'nnn 8. Genel Meclisinde Meksika Heyeti Başkanı (Moskova, Sovyetler Birliği, Kanada, Hamburg, Almanya; Prag, Çekoslovakia; Suisse, İngiltere; Sidney, Armutatty; Grenoble, Fransa ve Montreal, Kanada)

IAU'nnn 1975'ten: Meksika, Oaxtepec'te işlenenler, IAU'nnn 35. nolu Otorunu Organizasyon Komitesi Üyeliğ.

UNAM, Astronomi Enstitüsü'nnn bazı üyelerinin bu konuda yapılan arastırma grubu kurulmasına katkıda bulundu.

1984'ten: Meksika UNAM, Astronomi Enstitüsü'nde Arşivnamesi (1984)

Tanrıtonluğu ve Tacizlere Rastlaması Gazeletleri Edinteligi (1966-1973)

1973'den bu yana UNAM, Meksika Astronomi ve Astrofizik Dergisi Editörü

(1955'den bu yana UNAM-Fen Fakültesi Astronomi Profesörüğü)

lilikler, yıldız kümelerinin kinematik hıcceleri

Bu galaktideki kaynaklı masivlerin sınırları ve spacial kolonilerin gelişimi dayanır bir nesne one sınırlı ve haliçepsi formunda bu nesne üzerinde çalışılır.

Bir dinamik sistemdeki önceleri, galaksilerin nüfusunu, dinamiklerini "ülkejhara", dinamiklerde 1965 yılında bir çağrıda dikkat çekti. Son yillarda yapılmıştı bu çağrı Se npi galaksilerde çok nüfuslu bir seyahat koymak.

(1974'den itibaren) Yıldız Dinamik Çalışmaları arasında, özellikle, aşınılmış bir haneke engravlinin valizi somunuveni bir valizim getirir.

1972'den itibaren Meksika'da Fabry-Pérot interferometrelerini yürütmek, bir grup arkadaşla birlikte H-II bölgelerindeki iskeletler üzerinde 20-30 ye katlı çalışma sayısını ve hedeflerini hedeflerini Ulanatçı Kongre ve Seminaryumlarda sunuyor.

Daha bir çok ülkedeki mülazame gelecekte yarınlarda tizere tattırmayı planlıyoruz. TAURUS, MEPSICRON'da verilen galaksilerdeki hiz atınları gözlemlenmesini bekliyoruz. Bu atıklarla hizine dek elde edilen teknik fikir ve sonuçlar koymaktan olasılık atıksız.

Üye Olduğu Bilim Kurumları:

Sociiedad Matemática Mexicana (Meksika Matematik Topluluğu)

American Astronomical Society, ABD (Amerikan Astronomi Topluluğu)

American Astronomical Society, Division in Dynamical Astronomy, ABD (Amerikan Astronomi Topluluğu, Dinamik Astronomi Bölümü)

International Astronomical Union (Uluslararası Astronomi Birliği)

Royal Astronomical Society, İngiltere (Kraliyet Astronomi Topluluğu)

Academia de la Investigación, Meksika (Bilim Arşivleri Akademisi)

Sociedad Mexicana de Física (Meksika Fizik Topluluğu)

Royal Astronomical Society, İngiltere (Kraliyet Astronomi Topluluğu)

Academia de la Investigación, Meksika (Bilim Arşivleri Akademisi)

Sociedad Mexicana de Física (Meksika Fizik Topluluğu)

Alman En Son Ödüller:

1989'da UNAM, Tam Bilimci Düşünçlü'sde Ünlü Üniversitesi Öğrülü'nden aldı.



1936 Haziran ayında, (sağ baştan) Nüzhet Gökdoğan, Gleissberg... ve Tevfik Okyay ile birlikte bir güneş tutulmasına izlerken.

ji'ndeki ilk yılmda kendimi o kadar da üzmedigim halde, sınıfıtki en yüksek ortalamayı tutturmayı başardım. Bunun üzerine biraz daha çalışsam bütün okuldaki en yüksek ortalamayı tutturabilirim diye düşündüm. Gerçekten ertesi sene öyle oldu, % 98 idi ortalamam. Tarih, Coğrafya, Fiziki Coğrafya, Matematik çok ilgimi çekerdi, tüm dersleri severek çalışdım. Ben bitireceğim yıl Üsküdar

Amerikan Kız Koleji lise olduğu için, üniversiteye doğrudan gidebilme şansına kavuşmuştum.

O zamana kadar kız okulunda olduğumdan, okuma azmim hiçbir soruna yol açmamıştı, ama üniversitede gitmek istedigimde ailemi ikna etmek için biraz müşkülük çektim. "Bizim gibi bir ailennin kızı nasıl karma eğitim yapan bir okula gider?" diye üniversitede devam etmeye karşı çıktılar. Çok üzüldüm. Beni oyalmak için resim, müzik dersleri verdirmek gibi birçok yola başvurdular ama ben hiçbir söyle avunmadım. Resmi severdim ama meslek olarak resmi seçmeyi hiç düşünmüyordum. Bir de benim hırsımı bileyen bir şey vardı ki, o da kadınlar matematikçi olamaz deniyordu. Matematiği sevmem, meslek seçimimde tabii ki çok önemli bir etkendi, ama en zor olanı başarabileceğimi gösterme isteğinin de ciddi payı vardı tercihimde. Kadınların bunu da en iyi şekilde yapabileceğini is-

patlamak istiyordum. Evde birkaç ay sistematik olarak ağıladım. Aslında canım istemeden ağılıyordum. Sonunda başarılı da oldum, o kadar bunalttım ki evdekileri, okumama razı olmak zorunda kaldılar. Babam bir akşam geldi, o kadar sıkılmış ki benim biteviye ağlamamdan, "Ne diyor sun sen şimdidi? Üniversitede mi gitmek istiyorsun? Hemen yarın gidelim, kayıt yaptırılın" dedi! Gerçekten de ertesi sabah Türkçe hocam Kazım Sevinç ile beraber kayıt yaptırmaya gittik. 1930-31 ders yılında Darülfünun Fen Fakültesi'nin Riyaziye Şubesine ailemi bezdirek kayıt olmayı başardığım matematik bölümünden 1933'de mezun oldum! O zamana kadar hiçbir kadın bitirmemişti matematik bölümünü. Riyaziye Şubesinin verdiği ilk kadın mezun bendeim.

Fen Fakültesi, Beyazıt Meydanı'na yakın, Fatih'e doğru giden yoluñ üzerinde, vaktiyle Zeynep Hanımın konagi olan büyük bir ahşap binada idi. Zemin

Yeni Bir Sonuçla Karşılaşan Astronomun Heyecanı: Bir Örnek

Paris Pışmiş

Instituto de Astronomía, UNAM

Bilim adamları, özellikle de araştırmacılar, çalışmalarında sık sık yeni buluşları karşılaşırlar. Bilim adamlarının üzerinde çalıştığı problemlere ısk tutarken, menek ateşini yakan da bu buluglardır. Geçen eli yıl boyunca yaşadığım benzersiz astronomi serüveninde böylesi pek çok olayla karşılaştım. Bundan yaklaşık kırk yıl önce yaşadığım ve bana çok ilginç gelen bir örneği anlatmak istiyorum.

1944 yılı Kasım ayında *Astrophysical Journal*'da yayımladığı uzun bir makalesinde Baade, zahmetli gözlemlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Baade, o zamanlar için önemli bir yenilik olan kızılı duyar plakaları kullanıp gerekli tüm koşulları sağlamış olarak ve tabii biraz da şansın yardımına, hem Messier 31'in iki elipsoid arkadaşı galaksisinin içinde, hem de M31'deki cıktıkları bölgede yer alan yıldızları analiz etmeye başlıdı. Bu bölgeler o güne dekin bir türlü incelememiştir.

Baade, bu bulguları değerlendirecek şu sonuca vardı: Bu cisimleri oluşturan yıldızların türü farklıydı. Samanyolu'nun bulutları ile karşılaşıldığında, renkleri daha kırmızı ve soluktu. Bu daha kırmızı yıldız populasyonuna II. Tip adını veren Baade, Samanyolu'nun parlak yıldızları (özellikle O ve B) için kullanılan I. Tip adlandırmasından esinlenmişti. Bugün bunlar, Pop I ve Pop II olarak anılıyorlar.

O günlerde birliğimiz, bu iki grubu üç noktaları oluşturduğu ve olasılıkla ara tiplerin var olduğu yolunda varsayımlarımız vardı; gerçekten de sonraları beş populasyon grubunun varlığı onaylandı (1957 - Vatikan Konferansı).

Baade'nin çalışmalarının beni neden bu kadar etkilediğine gelince... Özetlemek gerekirse, Baade'nin keşfi, Bertil Lindblad'ın, kendisinden yirmi yıl önce öngördüğü, galaksinin ortak bir merkez çevresinde hepsi de farklı hızlarda dönen alt sistemlerden olduğu varsayıma sağlam bir fiziki temel ve gözlem desteği yaratıyordu ve bu beni çok etkilemişti.

Lindblad'ın sonraki araştırmaların verdiği bulgularla curlyülememiş olmasından bir yana, daha da güçlenen ve yeni bir çağ açan bu cesur varsayımini değerlendirebilecek bir sistem de o yillarda yoktu. Alt sistemlerin oluşturduğu galaksi modelinin formülasyonunu sağlayan koşulları burada kısaca irdelemek yarlı olacaktır.

Sözgelimi yüzylimizin ilk çeyreğinde, yıldızların kinematiği üzerine ne biliniyordu? Herschel'in zamanından beri Güneş'in, yakındaki "siradan" yıldızlarla göre 20 km/1 hızla, $a=18h$ ve $d=+30^\circ$ doğrultusunda devindiği bilinmekteydi. 1904'de Kapteyn'in dikdört çektiği gibi, siradan yıldızlann, devinin merkezi çevresindeki hareketleri eşyönlü dağılm göstermez. Yıldızlar birbirine zit iki doğrultuda devimeye eğilimlidir. Bu olsa "yıldız akışı" (star streaming) olarak adlandırılmıştır.

"İki yıldız akışı", bu olayı yorumlamak isteyen astronomları epeyce mesgul etti. Karl Schwarzschild'in, iki yıldız olgusunun, daha açık bir ifadeyle elipsoid dağılm olarak betimlenebileceği şeklindeki önermesi de oldukça kayda değerdir (bu vontem, yıldız dinamığının tarihlendirilmesinde kullanılır).

Aynı tarihlerde yıldız deviminlerinin önemli bir özelliği daha araştırılıyordu. Bu, o zamanki adıyla, yıldız deviminlerinin asimetrisi idi. Fakat yıldız deviminlerinin asimetrisi neydi? İşte basit bir açıklama: Güneş deviminin hızı, değişik yıldız grupları için



Bazı hız-elipsoidlerinin galaksi düzlemindeki izdüşümü. Güneş baz alınarak, bir elips ya da dairenin merkezine giden vektör, galaksi düzleme izdüşen belli bir cisim grubunun hızını verir. Elipsoidlerin birincil eksenleri, eksenler doğrultusunda hız dağılumuna eşittir (Gustav Strömberg 1924, *Astrophysical Journal* Cilt:59, 228'den)

hesaplanırken farklı sonuçlar bulunuyordu. Yönü aynı kaldığı halde, yıldız grubunun gözlenen hızı yükseldikçe, Güneş'in hesaplanan hızı da artıyordu.

Bu durum, Mt Wilson Gözlemevi'nden Gustav Strömberg tarafından istatistiksel olarak değerlendirilerek farklı cisim gruplarında Güneş'in devinimi (grup devinimi) ile her grup içinde hızın dağılımı arasında bir bağlantı kurulmuştur. Sekil 1, Strömberg'in 1925 tarihli raporundan almıştır. Bu çalışma, Güneş'in dönme hızı yükseldikçe, gruptaki dağılımın da arttığını açık biçimde gösteriyordu. Örneğin kısa dönenli cepheidler (bir grup değişken yıldız), uzun dönenli (klasik) cepheidler'e göre daha yüksek Güneş devinimine ve daha fazla dağılıma sahiptir.

Sekil 1'e bakıldığında, farklı grupların Güneş deviniminin yönünün de aynı olduğu gözü çarpıyor. Bu yön, Harlow Shapley'in çalışmasının gösterdiği gibi, yaklaşık 10 kpc olan galaksi merkezine düşeydir. Yıl-



katta laboratuvarlar vardı. Üstteki katta dershaneler bulunuyordu. En üst katta ise yüksek müallim mektebi ve yatılı talebeler bulunuyordu. Riyaziye, Fizik, Kimya Şubeleri hep Zeynep Hanımın konağında idi.

Ben Riyaziye Şubesinde okudum. Sınıfımız 5-6 talebeden ibaretti; kız öğrenci olarak ise sadece Azerbaycanlı arkadaşım Hakime ve ben vardık. Birinci sene, Yüksek Cebire gelen hocamız Ali Yar Bey di. Ders notlarımızdan maada Niewenglofski'nin "Algebra Supérieure" adlı kitabını

okuduk. Ali Yar Bey hem iyi bir profesördü hem de talebelere çok yardımcı olurdu. O yıl Tahlili Hendese de okuduk. Hocamız Şükrü Bey, talebeye yakın bir zattı. Ders kitabı Fransızca idi. Bütün bir sene bu iki dersi okuduk ve tatbikat yaptık.

İkinci sene Tahlil (Analyse Mathématique) dersine gelen Burhanettin Beye 'Su Mühendisi olduğundan' "Sucu Burhan" derdi! Bütün dersler gibi bu da, haftada üç saat idi. Burhan Bey hiçbir zaman yazılı notları ders vermedi. Bu hocadan çok şey öğrendim. Haftada bir gün öğleden sonra bizimle kahr, önceki hafta bize verdiği problemleri her talebenin yanında sırayla oturup tetkik ederdi. O yıl Goursat'ın üç ciltlik eserinin iki cildini okuyabildik.

diz devinimlerinin yukarıda açıklanan bu eğilimi, "yıldız devinimlerinin asimetrisi" olarak adlandırılır.

O günlerde astronomalar, ellipsoid dağılımı ve devinimlerin asimetrisini açıklamaya çalışıyordu. B. Lindblad, bu asimetrisinin daha bifiyik bir yıldız sisteminin küresel ve bütünsel bir özelliğinin görseli olması gerektiğini ve yerel bazda açıklanmaz olduğunu tahmin etti. Ardından büyük bir öngörüşle altsistemler önermesiyle ortaya çıktı (1926 Lindblad). Kendi raporundan yapacağım bir alıntıyla durumu en iyi şekilde açıklayabileceğimi umuyorum.

"Yıldız sisteminin, aynı eksen çevresinde dönme simetrisi olan, bu eksenden aynı uzaklıktayken dönme hızları farklı ve dolayısıyla yassılaşmış dereceleri de farklı bir dizi altsisteme böltünebileceğini varsayıyoruz. En içte yer alan yassılaşmış sistemler, azalan dönme hızına bağlı olarak yavaşlaşır da yüksek bir yıldız yoğunluğuna sahiptirler. En yüksek dönme hızına sahip sistemlerin samanyolu bulutlarını oluşturduğu varsayırlı. En dışındaki sistemlerde birimlerin uzam yoğunluğu, yıldızlar ya da küre şeklindeki kümeler olsun, gerekçe çok düşüktür. En dışındaki altsistemlerde yer alan cisimlerin hızları, Güneş gibi Samanyolu bulutunun bir üyesi olarak devinimini sürdürür bir yıldızdan ölçümlendiginde, bu cisimlerin dönme hızının çok düşük olması nedeniyle, büyük sistemin yançap vektöründe giden dik açılar civarında, hızda güclü bir asimetrik

sapma olduğu görülür." Şekil 2 altsistem bileşenleri temasını açıklar.

Asimetri olsusun böylelikle, Lindblad tarafından galaksideki altsistemlerin dönmesinden yaranarak basitçe ve büyük bir isabetle açıklanmıştır. İzleyen yıllarda altsistemlerin (ya da popülasyonların) bileşenleri üzerine çalışmalar yapılmış; araştırmalar, teknik gelişmelerin de yardımıyla birçok yönde ilerlemiştir. Farklı spektrum bandlarındaki fotometri, spektroskopı yöntemleri, kinematik çalışmalar, yıldız evrimi ve yaşamın belirlenmesi ile ilgili tüm çalışmalar, galaksinin olası evrim tarihini tahmin etmek üzere kullanılmıştır. Galaksilerdeki kinematik popülasyonlar yakalama, hem teorik hem de gözlemevi araştırma dallarının etrafında bir bütün oluşturduğu bir çerçeveye niteligi taşı.

J. Oort'un (1926) önemli çalışması da burada anılmalıdır. Lindblad'ın katkılardan sonra Oort, galaksinin dönmesine ilişkin savları doğrulanın tınlı diferansiyel dönme formülleri oluşturmuştur.

Konuşmadıma bu konuyu seçişim, astronomi yaşamadıki ilginç bir olayı nakletmenin de ötesinde bir anlam taşıyor. Esas amacım, galaksimizin dönüğüne ilişkin, resmi anlamda ilk önermenin Lindblad tarafından yapıldığını vurgulamaktır. Bu gerçek, birçoklarca gözden kaçınıyor. Örneğin, Yıldız Popülasyonları ile ilgili raporunda Baade, Lindblad'ın altsistemlerinden hiç söz etmemiştir.

Belki şu olayı anımsamak ilginç olabilir: 1983'de Kapteyn onuruna düzenlenen 106'ncı IAU Sempozyumunun kapanışına doğru, galaksinin dönüğü önermesinin yapılmasında en önemli etkenin ne olduğu sorusuna ortaya atıldı. Soru epeyce tartışmaya yol açtıktan sonra, Lindblad'ın 1926'da yaptığı çalışmanın, galaksinin dönüğü savının kırılgınlığı olduğu kararına varıldı.

Bir astronomun hayatı sürprizlerle dolu olarak geçer. Önemli bir keşif yapmış olmanın heyecanı, bu keşfin Evrenin bilinen sınırları içinde nereye yerleştirileceğinin anlaşılmasıyla daha da artar. Bir astronom ancak böylelikle olgunlaşabilir.



Galaksideki altsistemleri gösteren şema. Lindblad'den alınmıştır. (1926)

Fatin Hoca (Fatin Gökmen) ile Heyet (Astronomi) okuduk. Bu, aslında klasik astronomi idi. Kitabımız Andoyaer'in "Astronomie" ismindeki kitabı idi. Bu ders, küresel trigonometri ve bunun astronomiye tatbiki, yörunge tayini gibi konuları kapsıyordu. Fatin Hoca derslerini önceden hazırlamadan gelir, bizim verdigimiz bir kitabı açar, bir göz atar ve dersini mükemmel anlatır. Fatin Hocanın fevkalade zeki bir insan olduğunu belirtmek isterim. Onunla da çok tatbikat yapardık, bu şekilde onun düşünüş tarzını hissedebilirdim. Sonradan Smart'in "Spherical Astronomy" kitabı bulduk. Hocanın verdiği problemler kitaba göre Mathematical Tripo's da verilen problemler imiş. Burada bir parantez açmak, bilim çevrelerinde bile kızların matematikte başarılı olamayacağı şeklinde bir önyargı olduğunu anlayabilemek bakımından yararlı olacak. Gerçi sonraları Fatin Bey beni Kandilli Rasathanesi'ne almak istemişti ama ilk derse geldiğinde talebeler arasında Hakime ile beni görünce gözlüklerini kaldırarak söyle demişti: "Buraya epeyce kadın talebe geldi. Fakat hiç kimse muvaffak olmadı." Oysa Hakime ile ben muvaffak olabilirdik!

Son iki sene zarfında Analyse Mathématique Analytique ve Astronomiden maada Mecanique Analytique de okuduk. Hocamız Selim Bey, iyi yetişmiş kibar bir zattı. Okuduğumuz kitap Appell'in "Mecanique Rationale" adlı eseri idi. Ancak Selim Beyin hem sihhati pek iyi değildi hem de telepatiye çok düşkün idi; ders zamanının üçte birini telepati mevzuu üzerine konuşarak geçirirdi! Böyle olmakla beraber, bu hocadan da epeyce istifade edebildik. 1933 senesinin sonbaharında Darülfünun açılmadı,

Istanbul Darülfünunu,

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniver-



revi yoktu. Yüksek Mühendis Mektebinden Hilmî Bey ile imtihani geçirdim ve Licensé derecesini elde ettim.

1933'de bütün eski profesörlerin yerine Alman profesörler geldi. Fatin Bey de çıkanlanlar arasında daydı. Sadece birkaç kişi görevlerine devam edebildi, bunlardan biri Ali Yar Beydi. Alman hocalar varken eğitim iyiydi, ancak onlar da fazla kalmadılar. Kontratları genellikle üç ya da dört yıllıktı. Bunun üç yılı mecburi idi, sürenin beş yıla kadar uzatılabilmesi de mümkünüydü. Çoğu beş yıldan uzun kalmadı zaten. Onlardan ne kadar istifade edildi bilmiyorum, ama ben şahsen çok istifade ettim. Önümüzde bir pencere açılmış gibiydi, bu pencereden yeni bir dünyaya bakıyordu sanki. Önceden de hocalarımız iyiydi. Fakat onlar sadece ders okutuyorlar, alıştırma veriyorlardı, hiç araştırma yapmıyordu. Aslında hocalarımız da araştırma yapmıyordu. Alman hocalar geldiğinde bir de baktık ki, araştırma yapıyorlar, neşrediyorlar. "Biz de onlar kadar akilliyiz, onlar yapıyorsa, biz de yapabiliriz!" dedim ken-



di kendime. Hitler Almanyası'ndan kaçan bu profesörlerin, herseyden önce, araştırmayı teşvik bakımından bize çok yararları oldu. Çoğu tanımına fırsatı bulduk. Kendi memleketlerinden uzak düşen aynı seviyedeki bu bilim adamlarının hepsi birbirleriyle de çok iyi arkadaşlardır. Bu ortam, Türkiye'de birçok alanda Alman ekolünün etkili olmasına yol açtı. Profesör Erwin Finlay Freundlich benim hocam oldu. Alman profesörlerin çoğu Freundlich'in odasına gelip sohbet ederlerdi. Bu aslında benim için büyük bir imkândı. Onların çoğunu bu sohbetler vesilesiyle tanımiş oldum. Matematiğe çok meşhur bir matematikçi olan Richard von Mises geliyordu. Dr. Hilda Geiringer de gelenler arasında daydı; von Mises bunlar

arasında en mühimidir diyebiliriz. Felsefede Hans Reichenbach vardı, o daha gençti. Aslen fizikçiydi, fizik okumuş olmakla beraber felsefeciydi. O zamanlar disiplinler kesin sınırlarla birbirinden ayrılmamıştı, felsefeciler fizik ve matematik bilmelidirler şeklinde bir düşünce hakimdi. Sonraları Harvard'a gittilimde orada da bu hocalarımın çöguna rastladım.

Tabii bu hocalarımızın lisan sorunu olurdu. Türkçe bilmediklerinden derslerini İngilizce, Fransızca veya Almanca veriyorlardı. Ders sırasında anlattıklarını anında tercüme etmek gerekiyordu. Ben Freundlich'in derslerini İngilizce'den tercüme ederdim. O sıralar Almanca bilmemiğimden, Freundlich dersi İngilizce verirdi. Sonra Geiringer'in matematik derslerini, diferansiyel geometriyi Fransızcadan tercüme ettim. Hocaya derse girerdim. O bir iki dakika konuşur sonra biz tercüme ederdim. Başkalarının düşüncelerini aksatılmamak, ne demek istediğini anlamak ve anlaşılacak biçimde yeniden

Dış Basında Paris Pişmiş Harvard'daki Türk Kızı...

1937'de Bir Amerikan Gazetesi Haberi...

Genç Türkiye omuzlarında öyle çok sorumluluk taşıyor ki... En önemlisi de tek partili sisteme, ne de demokrasiye dayalı bir ulus oluşturabilmek.

Harvard Üniversitesi'nde astronomi öğrenimi yapan 27 yaşındaki Türk kızı Paris Pişmiş de tilkesini tüm kalbiyle destekliyor. "Biz bağımsız bir ilkeyiz ve henüz yapılanma aşamasındayız. Kimseňin müdahalesi olmaksızın kendi sorununu çözme ve Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyerek ülkemizi kalkındırmak istiyoruz," diyor Pişmiş. Türkiye'nin bir Cumhuriyet olarak yeterliğini kanıtladığını ve Hitler saflarına çekilmeye hiç mi hiç niyeti olmadığını ekliyor sözlerine.

Varlıklı, eğitimi ve liberal bir aileden gelen Pişmiş, İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuş. Matematikçi olmanın yanı sıra yetenekli bir piyanist de olan Pişmiş, bilgisini artıracak İstanbul Üniversitesi'ndeki gözlemevinde daha yararlı olabilmek için, Harvard'da bir yıldır astronomi öğrenimi götürüyor. İstanbul Üniversitesi'nde, 1933'de Hitler rejiminin baş göstermesiyle birlikte ülkelerini terketmek zorunda kalan birçok Alman profesör bulunuyor ve Türkiye'de en çok kullanılan yabancı dil olan Fransızca yanında İngilizce ve Almanca da gittigide yvgınlığıyor.

Türkiye'yi gerçek bilim ve sanat alanında, gerekse toplumsal yaşıntı açısından batılı çağdaşlarıyla aynı düzeye getirebilmek için, Atatürk'ün çağdaşlaşma reformları doğrultusunda her türlü çaba gösteriliyor. Türk orkestralı ve konser sanatçıları seslerini yavaş yavaş dünyaya duyurmaya başladıkları bilde.

Ülkemin sanayii ve altyapısı da günden güne gelişmekte. Paris Pişmiş, genç Türkiye'nin en umutlu olduğu konulardan birinin, okur-yazarlık düzeyini artırmak olduğunu belirtiyor ve şöyle tamamlıyor sözlerini: "Şehirlerde okur-yazarlık düzeyi oldukça yüksek; köyleri de aynı seviyeye ulaşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Kuşkusuz, daha çok öğretmene, okula ve tüm bunlar için de zamanı ihtiyacımız var. Ama gün geçmiyor ki gazetelerde, bir köyde okul açılmasına ilişkin övgü dolu bir haber yayınlanmasın."

Carmen del Puerto'nun (Nisan 1993) Boletín de la Sociedad Mexicana de Física'daki yazısından alınmıştır.

Astronomi Alanında Kadınlar

"Türkiye'de kadınlar iyi bir mevkide bulunmaktadırlar. Benim bir çok ünlü fizikçi, felsefeci kadın arkadaşlarımdı, hatta onlardan biri, birkaç yıl önceki kadar parlamento üyesi olarak önemli bir konumdaydı. Bu da gösteriyor ki onlar üzerinde herhangi bir sınırlama yoktur. Eğitimi Fransa'da tamamlamış olan bir başka kadın arkadaşım da sonrasında Milli Rasathanecinin müdürü görevini üstlendi. Buna karşılık ABD gibi çok gelişmiş bir ülkede, kadınlar üzerinde hala bazı baskı unsurları bulunmaktadır. Bu yüzden onların mücadelelerini savunmak için birtakım teşkilatlar kurulmuş bulunmakta, bunlar astronomi ve diğer alanlarda kadınların durumunu tartışmaktadır. Kadınlar mutlaka astronomi alanında eğitim fırsatları diye bir iddiam yok; fakat bir türlü anlayamadığım nokta bu tür söyleye kararnamelelerle, toplantılarla, protesto gösterilerle karar alınmaya çalışılması. Bizler, küçük ve fakir bir ülkenin kadınları olarak bunu gerçekleştirmek başarıya ulaştık. Her kadının kendi yolunu seçmesi yine kendi elindedir, buna teşkilatlarla, toplantılarla karar verilemez. Ben bu konudaki fikrimi açıkça ortaya koymuyorum, başka kadınların hoşuna gitmeyecek olsa da. Meksika'da bu konuda hiçbir sınırlama yoktur. Benim enstitümde çalışan kadınların sayısı oldukça fazladır, araştırma maların yüzde 40'ından fazlası kadındır ve aldığımız maaş da aynıdır, arada bir farklılık söz konusu değildir."

Türkiye ve Atatürk

"Şimdilerde Türkiye'de tilkeyi geriye götürme yolunda bir eğilim gözlemlenmektedir. Benim dönemim, Atatürk tarafından gerçekleştirilen yeniliklere tesadif eder, bunlar toplumda köklü değişiklikler meydana getiren devrimlerdi ve O'nun ölümünden sonra da bir süre sürdü, fakat son zamanlarda Iran'daki gelişmeler ortamı bir parça etkiledi."

İlk bölümündeki olayları Türkiye'de geçtiği, "Müttevelli Prensesin Anıları" adlı kitapla ilgili olarak diyebilirim ki, belgelendirilmeye gerekten önem verilmiş. Fakat onu okurken, yazının Atatürk'ün devrimlerine bir parça karşı olduğuna da bir izlemi edindim. Kenize Murad'ın annesi çok acı çekmiş olduğundan, belki de bunu normal karşılaşmak ge-

Turkish Girl
at Harvard
Tells Aims
of Country

By JANET JONES

Young Turkey is impressed with its responsibility. Upon its shoulders lies the task of building up a nation which will be dependent neither upon the totalitarian states nor upon the democracies.



MISS PARIS PIŞMİŞ

despite the losses and hardships of war.
"We are independent. We are still in a formative state. We wish to be left alone to work out our problems and develop our country along the lines that we late Atatürk charted," said a small slight Miss Paris Pişmiş, 21-year-old Turkish girl now studying astronomy at Harvard.

A product of the new Turkey, although she remembers something of the old. Miss Pişmiş shook her jet black, braided hair in her own style, she said — and declared that Turkey was — its future as a republic.



Paris Pişmiş Onuruna Verilen Astronomi Semineri

19 Ocak 1993'te Dr. Paris Pişmiş onuruna ülkemizde bir astronomi semineri düzenlendi. Seminerin açılış konuşmasını yapan UNAM (Meksika Milli Otonom Üniversitesi) rektörü Dr. José Sarukhán Dr. Paris Pişmiş'in önemini, "O bize Doğu'dan gelen bir yıldızdır" sözleriyle vurgulamışken, bu kurum tarafından verilen en yüksek üç payeye birden sahip olan Üniversitemiz bünyesindeki tek üyenin O olduğunu belirtti. Doctor Honoris Causa, Emekli Araştırmacı Payesi ve Millî Üniversite Ödüllüne layık görülmüş; Dr. Arcadio Poveda ile Üstad Enrique Chavira da onun yolunu izlemiştirler. IAUNAM (Meksika Milli Üniversitesi Astronomi Enstitüsü) direktörü Dr. Gloria Koenigsberger, diğer meslektaşları adına, tizerinde, "Bütün bir ömür boyu devam edecek bir çalışma dileğileyle Paris Pişmiş'e" iahresi yazılı bir altın madalyayı kendisine takdim etti.

Madalya takdiminden sonra, 11 konferansının katılımıyla gerçekleşen ve tüm gün devam eden akademik oturum Nabor Carrillo açıldı. Oturum Nabor Carrillo salonunda gerçekleştirildi. Katılanlar arasında IA-UNAM'ın akademik personeli dışında, Stockholm Rasathanesinden Dr. Per Olof Lindblad, Yale Üniversitesinden Dr. Donat Hoffleit ile AAVSO başkanı Dr. Janet Akyuz Mattei gibi özel davetiller de bulunuyordu. Öğleyin, Üniversitemiz kampüsündeki açık hava botanik bahçesinde yer alan Ignacio Chávez seminer biniminde bir yemek verildi. Ve akşam üzeri Dr. Gloria Koenigsberger tarafından yapılan bir konuşmaya oturum son buldu. [A Través del Prismas, IAC, 3 (1994) (İspanya'da yayımlanan坎普斯天文台 Astronotlar Eserlerini Dergisi)]

ru giderler, ama bir vasati dönme hızı bulunur. K teriminin 0'a çok yakın olması gerekir. Ama bazı parlak yıldızlarda böyle olmuyordu. Bunlarda K terimi pozitif oluyordu, +5, +6, +7 olabiliyordu. Bundan, galaksi sirküler olarak dönütmeyen sonucu çıktıyordu! Sönüklük yıldızlarda o terim biraz daha küçük oluyor. Ben bunun neden böyle olduğu üzerinde çalıştım. Birçok ihtimal vardı. Freundlich benim

tezimi çok önemli buldu. Birçok yeni fikirler veriyormuşum. Bu benim hayatım halen de işgal eden bir olaydır. Problemlerde yeni bir fikir görmek, bence o problemi çözmekten hep daha önemli olmuştur. Dinamik ve kinematik benim hayatımda hep tayin edici bir araştırma konusu olmuştur. İnsanın kendini yetiştirmesi doktora yapmakla bitmiyor. O zamandan bu yana o gündük bilgilerimize aykırı düşen

tekir. Alımden duydularım ve haftamda kilerle kitapta yazılı olanların uyusup uyumadıklarını anlamak için kitabı büyük bir ilgiyle okudum. Fakat herşeye rağmen yazar, sonradan yaşamını Türkçeden ayrı stüdyolere di.

Halen Üzerinde Çalıştığı Konulardan Bazları... Galaksilerin Gelişimi

Bugünlerde astrofizik camiasının ilgilendiren ve özellikle birçok sorunun çözümnesinde anahtar olabilecek genel konular arasında, Prof. Pısmış, yıldızların ve galaksilerin oluşumu ve gelişimine dikkat çekiyor ve kendisinin bu konuda yoğun bir şekilde çalıştığını belirtiyor. "Şu anda aktif galaksileri inceliyoruz, amacımız bunların faaliyet içinde olup olmadıklarını test etmek. San Pedro Mattir teleskopu ile morfolojik gözlemlerde bulunduk ve Roque de los Muchachos'daki Isaac Newton teleskopuyla hız gözlemlerini gerçekleştirdik. Şu anda gözleminiz dahilinde muhtelif galaksiler bulunmakta, bunlardan bir tanesi üzerinde çalışıyoruz, kısa bir süre sonra da bir diğer üzerinde inceleme yapacağız ve az enerjili, küçük ölçüdeki faaliyetin nasıl olduğunu görmek amacıyla diğer galaksiler üzerinde de çalışmalarımızı sürdürürüz. Gelecekte, az da olsa faaliyet gösteren bu galaksilere dayanarak, fiziksel yönünden kabul edilebilir bir model oluşturmak hedeflerimiz arasında."

Samanyolundaki Faaliyet

Bizim galaksimize gelince Pismiş, çok hafif de olsa onun faal olduğuna inanıyor. "30 yıl önce, merkezin 3 Kpc bölgesinde, bize doğru merkezden dışarıya

yayılan, 21 cm'lik nötr hidrojen radyo dalgaları keşfettildi. Bu da gösteriyor ki, bir şeyler merkezden çakarak bize doğru gelmektedir. Bu çok çarpıcı bir keşfi, o zamandan beri kolların galaksimiz merkezinden çıktığını düşünmeye başladım." Fakat daha sonra, kolların dışarıya doğru açıldığı ve kendi üzerlerine kapananları gerçekçi karşısında düşüncesini değiştirmek arasında kaldığım belirtiyorum. "Değiştirdiğim varsayıyorum, M31'deki kolların olumluunu çok iyi açıklamaktadır. Hemen hemen aynı zamanlarda kesafet dalgaları varlığını ileri sürülüp ve büyük ölçüde kabul gördü. Yoğunluksuz dalgaları kıvırtılmasına karşı kolların şekillerini izah etmeye birlikte, kolların kökenini açıklamamıştı; halbuki benim varsayıyorum bunu da içeriyyordu."

Karanlık Madde

Prof. Pısmış dinamik vasıtalarla belirlenen bir yılının değişik yollarla gözlemlenen yaşından neden daha büyük olduğu sorusunun cevabını vermek için karanlık maddeye bakmanın gerekliliğine inanıyor. "Bu pek büyük olmayan, yarım milyon yıldızdan oluşan kütresel kümelerde görülebildiği gibi, bizim galaksimizde ya da galaksi gruplarında da tesadüf edilebilir. Dinamik yaş ile gözlemlenmiş yaşın karıştıldığıımız her yerde gördük ki, gözlemlenmiş yaşın çok daha küçüktür. Bu nedenle, yaşınların kesafetinde bir eksikslik söz konusu ve sandığımız kadarıyla, kendisini göstermeyeń bir karanlık cisimden de varlığı söz konusu olabilir. Bunun etkisi teorik yönden yıldızların hareketleriyle hissedilmektedir ve bu hareketler de yaşını tespit ederken başlangıç noktası olarak alacağımız birengenin varlığını ortaya koymaktadır. 'Dinanık yaş' adı verilen, yanı dinamik yönden belirlenmiş olan, her zaman büyük olarak ortaya çıkardır. O halde, gözlediğimiz, ama ağırlık etki eden bir yaşının varlığı,

şöz konusudur. Galaksilerin yığınlarının kesefeti gör-
düğümüzün iki katı olabilir, zira diğer yarısını
göremeyiz. Kendi galaksimizde de karantik bir cisim
ya da yığın varlığını belli eden göstergeler var-
dı."

Son elle yılın astronomisindeki gelişmeleri yakından takip eden Paris Pijmis bu gelişmeler hakkında kendisinin ve heraber çalıştığı araştırmacıların görüşlerini içeren bir kitap yazmaya başlamış bulunmakta. "Öyle kısımlar var ki beni heyecanlandırıyor, önbütmizde henüz şüpheli

Paris Pishnesh

Ha conseguido no solamente y dedicándose a la enseñanza y la investigación y alcanzando resultados en la actividad de sus organizaciones. Ha importante actividad es la creación de un diccionario que incluye las nomenclaturas de las plantas y las animales. Creó una colección de herbario que es una muestra de su especialidad en botánica y zoología. Escribió numerosos artículos y monografías, además y la Dirección General.

En su respuesta respondió el presidente electo que, en su momento, en su informe al Congreso, había recomendado a los legisladores aprobar la creación de un Comité de Estudios sobre la situación de las minorías y de las etnias en el país, para que se iniciara una investigación sistemática y permanente de la situación de las minorías y de las etnias en el país, con el fin de establecer, por su parte, el mejor sistema de asistencia social del centro de la población, y de proponer una lista para elegirlos el antiguo presidente de los Estados Unidos en su gabinete.



1985 - Onur doktorası töreninden...

birçok gelişme oldu. Bunları takip etmek aslında bili me borcumuzdur diye düşünüyorum. Buluşlar yapabilmek, bilimi ileriye götürmek, sorulara cevaplardan daha fazla önem vermekle olabiliyor.

Doktoramı verdikten sonra bir yıl İstanbul'da kaldım. Bu süre zarfında tezimi yayına hazırladım. Tezimde vardığım en önemli sonuç, Galaksimizle ilgili basit bir dönme yasasının K terimini açıklamaya yetmeyeceği idi. Bu çalışma, 1938 yılında İstanbul Üniversitesi'nin yayınıları arasında çıktı. Freundlich ailemle konuşmaya gelip, büyük bir rasathanede bir müddet kalırsam iyi olacağımı, bunun çok daha istifadel olacağına ailemi ikna etti. Daha sonra Harvard'a benim için mektup yazdı. Benim için, dünyanyın en önemli

astronomi merkezlerinden Harvard Rasathanesi'nde bir yıllık bir burs ayıraladıktan sonra kendisi 1937 sonbaharında Prag'daki Charles Üniversitesi'ne ders vermeye gitti.

Harvard'da yıldızların değişkenliği ve (eğer varsa) dönemlerini belirlemek amacıyla yapılan uzun vadeli bir projede çalışacaktım.

Oradan müspet cevap gelince, Amerikan Dış Hatları'na ait "Excalibur" adlı gemi ile 1 Kasım 1938'de ülkemden ayrıldım. Daha önceki en uzun yolculuğumun İstanbul - Bilecik arası olduğu düşünülecek olursa, bu benim ilk gurbetimdi. Geminiz Napoli'ye naştığında, aslında Pompei'ye gitmek istememe rağmen, çıkış durumda bir rasathaneye görme meşraki beni Capodimonte Rasathanesi'ne sürüklendi. Bu ilginç rasathaneye, henüz 27 yaşındaki genç ve

heyecanlı bir astronomi öğrencisi için o yolculuğa ait unutulmaz bir anı olarak kaldı. 20 günlük yolculuktan sonra, 21 Kasım 1938'de Boston'a vardık. Boston'da bana Harvard bursunu sağlayan Dr. Harlow Shapley'in asistanı Jessica Mohr beni karşıladı. Harvard'daki güzel günlerim böylece başlamış oldu. Dost bir ortamda, çok verimli araştırmalar yapma şansını elde etmiştim. Harvard, benim için büyük bir şanstı. Orada, gerçek bir astronomun, bir alanda uzmanlaşmadan önce astronominin tüm branşlarında belli bir düzeyin üzerinde bilgi sahibi olması gerektiğini öğrendim. Erken uzmanlaşma bir açıdan verimi artırır gibi görünse de, uzun vadede sağlam bir teorik eğitimden yoksun olmanın birçok zararı olacaktır. Teorinin, genel bilginin önemini kavrama, özellikle bilginin bu kadar yaygınlaştığı günümüzde çok önemli.

Harvard'da yaşam standartları çok da iyi değildi doğrusu, ama kazanımlarım o kadar fazla oldu ki, zorluklar bana hiçbir zaman önemli görünümedi.

Harvard'in rasathaneye ve enstitüsü daima çok önemli ve birinci sınıf olmuştur. Avrupa'da ca-



Yayınları

1. "ON THE INTERPRETATION OF THE K-TERM". P. Pigmij Publ. İstanbul, University Observatory, 1938.
2. "A GRADIENT OF SELECTIVE AND GENERAL ABSORPTION IN THE REGION OF H AND X PERSPECTIVE". P. Pigmij Harvard Bulleter, No. 915, 1941.
3. "THE PERIOD-LUMINOSITY AND THE PERIOD-SPECTRUM RELATIONS OF CLUSTER-TYPE CEPHEIDS". P. Pigmij Astrophysical Journal, Vol. 101-204, 1945.
4. "AN INVESTIGATION ON DIFFERENTIAL GALACTIC ROTATION". P. Pigmij and A. Pritto Astrophysical Journal, Vol. 101, 114, 1945.
5. "THE REFLECTION EFFECT IN ECLIPSING BINARY STARS". P. Pigmij Astrophysical Journal, Vol. 104, 141, 1946.
6. "THE SPECTROSCOPIC BINARY AND ORIONIS". P. Pigmij, G. Hayo, O. Struve Astrophysical Journal, Vol. 104, 509, 1946.
7. "DYNAMICS OF A DOUBLE CLUSTER SYSTEM AND THE DOUBLE CLUSTER IN PERSEUS". P. Pigmij Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya, No. 6, p. 1953.
8. "THE ORION NEBULA CLUSTER AND ITS SURROUNDINGS". P. Pigmij Publ. Am. Soc. Pacific, Vol. 60, p. 90, 1954.
9. "STUDY OF THE ORION NEBULA CLUSTER AND ITS SURROUNDINGS". P. Pigmij Bol. Obs. Tonant. Tacub., No. 10, 1954.
10. "THE EFFECT OF ABSORBING MATTER ON THE OBSERVED NUMBER OF STARS IN A CLUSTER I". P. Pigmij Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya, No. 11, 1954.
11. "ON THE PERIOD-LUMINOSITY RELATION IN CLUSTER CEPHEIDS". P. Pigmij Publ. Am. Soc. Pacific, Vol. 67, 253, 1955.
12. "ON THE STAR CHAINS IN THE NEIGHBORHOOD OF THE CLUSTER NGC 2244". P. Pigmij Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya, No. 13, Vol. 2, 23-23, 1955.
13. "A NEW CLUSTER IN AURIGA". P. Pigmij Bol. Obs. Tonant. Tacub., No. 14, Vol. 2, 41-43, 1956.
14. "THE EFFECT OF ABSORBING MATTER ON THE OBSERVED NUMBER OF STAR IN A CLUSTER II". P. Pigmij Bol. Tonant. Tacub., No. 15, Vol. 2, 1956.
15. "A NEW GALACTIC CLUSTER IN PUPPI". P. Pigmij Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya, No. 16, Vol. 2, 1957.
16. "NEW STAR CLUSTERS IN SOUTHERN REGIONS". P. Pigmij Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya, No. 18, Vol. 2, 1959.
17. "ON THE REcession OF STELLAR ASSOCIATIONS FROM THE GALACTIC CENTER". P. Pigmij Astron. Journal, Vol. 65, 56 (Abstract), 1960.
18. "ON THE REcession OF STELLAR ASSOCIATION FROM THE GALACTIC CENTER". P. Pigmij Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya, No. 19, Vol. 2, 3-6, 1960.
19. "AN ELEMENTARY THEORY FOR THE FORMATION OF ARMS IN SPIRAL GALAXIES". S.S. Huang and P. Pigmij Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya, No. 19, Vol. 2, 1960.
20. "OUTLINE OF A MECHANISM FOR THE EMERGENCE OF SPIRAL ARMS FROM THE NUCLEUS OF A GALAXY". P. Pigmij Astron. Journal, Vol. 49, (Abstract), 1960.
21. "OUTLINE OF A MECHANISM FOR THE EMERGENCE OF SPIRAL ARMS FROM THE NUCLEUS OF A GALAXY". P. Pigmij Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya, No. 21, Vol. 3, 3, 1961.
22. "THE FORMATION OF SPIRAL STRUCTURE IN A GALAXY". P. Pigmij Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya, No. 23, Vol. 3, 127-133, 1963.
23. "ON THE WAVY NATURE OF ROTATION CURVES IN GALAXIES". P. Pigmij Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya, No. 26, Vol. 4, 8-14, 1965.
24. "ON THE DETERMINATION OF THE ANGULAR MOMENTUM OF A GALAXY". P. Pigmij Astronomical Journal, Vol. 71, 175A (Abstract), 1966.
25. "PROBLEMS RELATED TO THE RECTIFICATION OF SPIRAL GALAXIES". P. Pigmij in Modern Astrophysics: A Memorial to Otto Struve, (ed. M. Hack, Gottlieb Villars), p. 319, 1967.
26. "ON THE WAVY NATURE OF ROTATION CURVES IN GALAXIES". P. Pigmij IAU Symposium en Erevan, Armenia (en russo) "Galactic Structure", p. 428, 1968.
27. "THE MAGNETIC FIELD REVERSAL AS A COROLLARY TO A MECHANISM OF THE ORIGIN OF SPIRAL STRUCTURE". P. Pigmij Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya, Vol. 4, 229-232, 1968.
28. "STUDIES ON STAR CLUSTERS (NGC 2175)". P. Pigmij Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya, Vol. 5, 219, 1976.
29. "ON A COROLLARY TO THE MAGNETIC DIPOLE THEORY OF THE ORIGIN OF SPIRAL STRUCTURE". P. Pigmij in "The Spin Structure of our Galaxy" IAU Symposium No. 38, en Basilea, Suiza (Ed. W. Becker y G. Contopoulos), Reidel Pub., p. 425, 1969.
30. "STUDIES ON STAR CLUSTERS: THE OPEN CLUSTER TV". P. Pigmij Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya, Vol. 5, 263, 1970.
31. "AN INTERPRETATION OF THE CHANGES OBSERVED IN V1657 CYGNI". P. Pigmij Bol. Obs. Tonant. Tacub., Vol. 6, 131, 1971.
32. "LIGHT VARIATION OF AN R H II STAR IN SCULPTOR". P. Pigmij Bol. Cht. Tonant. Tacub., Vol. 6, 1967, 1972.
33. "INTERNAL MOTIONS IN THE EMISSION NEBULAE NGC 6164-6165". P. Pigmij Bull. Am. Astr. Soc., Vol. 5, 449 (Abstract), 1972.
34. "NOTE ON AN H II CONDENSATION IN NGC 2175". P. Pigmij Mem. Soc. Astron. Italiana, Vol. 45, 360 (Abstract), 1974.
35. "INTERNAL MOTIONS IN H II REGIONS I. THE RADIAL VELOCITY FIELD OF NGC 6164-6165". P. Pigmij Bull. Am. Astr. Soc., Vol. 6, 208 (Abstract), 1974.
36. "IS THERE A THIRD INTEGRAL OF MOTION?". P. Pigmij Bull. Am. Astr. Soc., Vol. 6, 208 (Abstract), 1974.
37. "WAVES IN ROTATION CURVES OF GALAXIES AS POPULATION EFFECTS". P. Pigmij in "Galaxies and Relativistic Astrophysics", Prof. of the First European Ast. Meeting, Atenas, Grecia, (Ed. B. Baranis y J.D. Hajide-mouros), Reidel Pub., p. 113, 1974.
38. "INTERNAL MOTIONS IN H II REGIONS. II. THE RADIAL VELOCITY FIELD OF IC 443". P. Pigmij y M. Rosado Rev. Mexicana Astron. Astrof., Vol. 1, 121, 1974.
39. "STUDY OF A TRIPLE NEBULA IN ORION". P. Pigmij e I. Häse Bull. Amer. Astr. Soc., Vol. 7, 356 (Abstract), 1975.
40. "IS THERE A THIRD INTEGRAL OF MOTION?". P. Pigmij en IAU Symposium No. 68, "Dynamics of Stellar Systems", Beaufort, Francia (ed. A. Haylo) Reidel Pub., p. 245, 1974.
41. "INTERNAL MOTIONS IN H II REGIONS. THE RADIAL VELOCITY FIELD OF IC 443". P. Pigmij y M. Rosado Mem. Soc. Astron. Italiana, Vol. 45, 709, (Abstract), 1974.
42. "INTERNAL MOTIONS IN H II REGIONS. III. THE NEBULAR COMPLEX NGC 2467". P. Pigmij y M.A. Moreno Rev. Mexicana de Astron. Astrof., Vol. 1, 373, 1976.
43. "STUDY OF A TRIPLE EMISSION NEBULA IN ORION". P. Pigmij e I. Häse Astrophys. Space Sci., Vol. 79, 1976.
44. "THE VELOCITY FIELD OF THE H II REGION NGC 2359". P. Pigmij, E. Recillas-Cruz e I. Häse Bull. Am. Astr. Soc., Vol. 8, 536, Abstrat, 1976.
45. "GALAXIES". Hainberg, E.B., Nilson, P., Tamman, G.A., Arp, H., Vorontsov-Velyaminov, B.A., Westerlund, B.E., Abes, H.D. y Pigmij, P. Trns. IAU, Vol. 16d, Part. 3 (ed. G. Contopoulos), Reidel Pub., p. 1, Reporte, 1976.
46. "ON AN H II CONDENSATION IN NGC 2175". P. Pigmij Rev. Mexicana Astron. Astrof., Vol. 2, 59, 1977.
47. "INTERNAL MOTIONS IN H II REGIONS IV. THE RING NEBULA NGC 2359". P. Pigmij, E. Recillas-Cruz e I. Häse Rev. Mexicana Astron. Astrof., Vol. 2, 209, 1977.
48. "A STUDY OF THE DIAMETER AND LUMINOSITY FUNCTION OF OPEN CLUSTERS BASED ON STARCOUNTS". P. Pigmij y S. Bozkurt Astron. Astrophys. Suppl., Vol. 30, p. 81-87, 1977.
49. "INTERNAL MOTIONS IN THE PLANETARY NEBULA MI-65". P. Pigmij Y.E. Recillas-Cruz Bull. Am. Astr. Soc., Vol. 9, 601, Abstrat, 1977.
50. "REMARKS ON OUR PRESENT KNOWLEDGE OF MASSES OF GALAXIES". P. Pigmij y L. Maupomé Rev. Mexicana Astron. Astrof., Vol. 2, 319, 1977.
51. "INTERNAL MOTION IN H II REGIONS. V. THE PLANETARY NEBULA MI-67 POSSIBLY AN H II REGION". P. Pigmij y E. Recillas-Cruz Rev. Mexicana Astron. Astrof., Vol. 4, 271, (No. 2), 1979.
52. "INTERNAL MOTIONS IN H II REGIONS. VI. 140 AND THE ASSOCIATED CO CLOUD". P. Pigmij, M.A. Moreno y I. Häse Rev. Mexicana Astron. Astrof., Vol. 4, p. 331, 1979.
53. "INTERNAL MOTIONS IN H II REGIONS. VII. THE EMISSION NEBULAR COMPLEX S 147, S 148, 149". E. Recillas-Cruz, P. Pigmij Rev. Mexicana Astron. Astrof., Vol. 4, p. 337, No. 4, 1979.
54. "DETECTION OF A REFLECTION COMPONENT IN COMPACT H II REGIONS S 106, 148, 152 BY THE USE OF A FABRY-PEROT ETALON AS A FILTER". P. Pigmij y E. Recillas-Cruz Bull. Am. Astr. Society, Vol. 10, p. 625, 1979.
55. "KINEMATICS OF SPIRAL AND IRREGULAR

İşten tüm astronomlar sık sık oraya gelir, konferanslar verirler. Bu vesileyle çok kişiyle tanıştım. Bilgi saham, bakiş açım böyle bir ortamda çok genişledi. Ben Harvard'da bulduğum sıralar summer school (yaz okulu) başladı. 1939'da Shapley'in girişimiyle gerçekleştirilen ilk yaz okulu uygulamasında ben de yardım. J. H. Oort, E. Freundlich, van de Kamp, okuldaki seminarlere katılan astronomlardan birkaçydı. Amerika'ya aslında bir sene için gitmiştim. Ama, yaz okulu kapanır kapanmaz İkinci Dünya Savaşı çıktı. İkinci Dünya Savaşı bütün dünyayı olduğu gibi, benim geleceğe ilişkin planlarımı da altüst etti. Ailem, "Sen daha iyi bir yerdesin, orada kal" dedi bana. Harvard direktörü de bana yeniden iş verdi ve böylece iki yıl daha orada kaldım. Arkadaşlarından bazıları Amerika'da kaldı, bazıları da ülkelerine geri döndüler. Harvard'da 100 000 civarında plakta oluşan zengin koleksiyondan yararlanarak değişen yıldızlar üzerine de çalıştım. Bu yıldızların parlaklığını günden güne değiştirdi.



Paris Pijniş'in kızı E. RECILLAS ve torunu G CRUZ GONZALEZ ile yaptığı ortak yayınlarından biri.

Plaklara bunların parlaklıklarındaki değişimler kaydedildi ve bunlar sonradan istatistik olarak değerlendirilerek periyodu, açıklığı bulunur. Bu, günümüzdeki ileri teknolojiyle karşılaşıldığında basit bir iş gibi görünse de, o günkü koşullar göz önüne alındığında büyük bir aşamadır.

Harvard'da ayrıca başka mevkizlarda da çalıştım. Yıldızlar bizim galaksimizde toplu olarak da gözükür. Bunlara yıldız kümeleri diyoruz. Bazı yıldız kümeleri Samanyolu içindedir. Bu kümelerden biri çifttir. Bu gerçekten fezada çift midir, yoksa birbirine çok mu benzeyen yoksa, onları böyle gördüğümüz için mi öyle düşünüyorum? Harvard'da çalıştığım konulardan biri buydu. Bunların hâkikaten birbirine yakın olduğunu, fiziki olarak bağlantılı olduğunu buldum. Ve bu tespiti etmek çok hoşuma gitti. Bu tespitimde bana, dinamik yol gösterdi. Özellikle

de, dinamigi iyi bilen bir astronomun, yıldızların bir çevre dışına çıkamayacağı önermesi beni harekete geçirdi. Aslında bu hep böyle olmuştur, birsey bir fikir verir, sonra onun yarattığı kırılcı sorularla büyütür bir ateş olup, merakımı tutturur. Bu araştırma da öyle başladı.

Bir astronom bazen basit şeylerle uğraşır, fakat teorisi iyi sindirmiş, sağlam bir temel atmışa yeni bir buluş yapıldığında, bu sağlam temel üzerindeki yapıda o da yerini bulur. Matematik ya da fizik bilmeyen çok iyi astronomlar da olabilir, fakat teorisi güçlü olanlar işlerini tabii ki çok daha büyük bir şevkle yaparlar.

İkinci Dünya Savaşı yılları zordu, Profesörler hep savaş için çalışıyordu. Harvard'dan uzaktılar, Üniversite'de çok az kimse kalmıştı. Bu dönem, bilimsel çalışmaların azaldığı bir dönem oldu. Ancak diğer taraftan teknik ilerledi. Teknoloji, satış takip eden yıllarda birden bir sıçrama

GALAXIES" P. Pijniş in Photometry, Kinematics and Dynamics of Galaxies. Proceedings of a Conference held at the University of Texas, Austin, p. 235, 1979.

56. "A MECHANISM FOR THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF SPIRAL ARMS IN A GALAXY" P. Pijniş in "The Large-Scale Characteristics of the Galaxy", IAU Symp. 84, W.B. Burns (ed), p. 145, 1979.

57. "FABRY-PEROT INTERFEROMETRY OF EMISSION NEBULAE" P. Pijniş Symposium on "Recent Advances in Clusters and Galaxies", IAU, Johnson C. Alice (eds), p. 193, 1981.

58. "EVIDENCE FOR NON-ISOTROPIC MASS-LOSS FROM CENTRAL STARS OF SOME EMISSION NEBULAE" P. Pijniş IAU Symp. 85, Eds. de Looze, Gann, 1979.

59. "THE EMISSION NEBULAS S152 AND S153: POSSIBLE NON-COPLANAR FORMATION WITHIN AN INTERSTELLAR CLOUD" P. Pijniş (Abstract) Bulletin of the American Astronomical Society, Vol. 11, p. 628, 1980.

60. "INTERNAL MOTIONS IN H II REGIONS. VIII. THE NEBULAR COMPLEX S152-S153" P. Pijniş Rev. Mexicana Astron. y Astr., 5, 39, 1980.

61. "FABRY-PEROT RADIAL VELOCITIES OF S 274: A PLANETARY NEBULA" E. Recillas-Gutiérrez y P. Pijniş Ann. Astr., 97, 398, 1981.

62. "INTERNAL MOTIONS IN H II REGIONS. IX. THE BI-POLAR NEBULA S 105" P. Pijniş e I. Hause Rev. Mexicana Astron. y Astr., 5, 79, 1981.

63. "INTERNAL MOTIONS IN H II REGIONS. X. ARE THERE OPTICAL H II REGIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGIN LOOP?" P. Pijniş y I. Hause Rev. Mex. Astron. y Astr., Vol. 5, p. 161, 1982.

64. "THE ROTATION CURVE OF OUR GALAXY. HOW WELL DO WE KNOW IT?" P. Pijniş Rev. Mex. de Astron. y Astr., 6, 45, 1982.

65. "THE VELOCITY FIELD OF S308: THE RING-NEBULA AROUND THE WNS HD 50066" P. Pijniş y A. Quintan IAU Symp. 99, in Wolf Rayet Stars: Physics, Evolution (Eds. de Looze, Willis), p. 305, 1982.

66. "INTERNAL MOTIONS IN H II REGIONS. XI. THE EMISSION NEBULA SHAPLESS 25" P. Pijniş y I. Hause Rev. Mex. de Astron. y Astr., Vol. 5, 1982.

67. "THE MASSES OF SPIRAL GALAXIES" L. Mamon, P. Pijniş y L. Aguilar Rev. Mex. Astron. y Astr., Vol. 6, 1981.

68. "FAREWELL ADDRESS" P. Pijniş II Latin-American Astronomical Meeting IAU Mérida, Venezuela, Rev. Mex. Astron. y Astr., p. 19-23, 1981.

69. "FABRY-PEROT INTERFEROMETRIC ASTRONOMICAL APPLICATIONS" P. Pijniş Rev. Mex. de Fisica, Vol. 25, p. 1, 1982.

70. "THE DAWN OF ASTROPHYSICS IN MEXICO" P. Pijniş presented at the Symposium History of Astronomy in Mexico (Ed. M. A. Moreno), 1981.

71. "THE GALAXY AND ITS DYNAMICAL EVOLUTION" P. Pijniş Lecture at Preparatory No. 6, "Exposición Académica Astronómica Apuntes" No. 1, p. 5, 1982.

72. "ON THE ORIGIN OF TIGHTLY WOUND SPITAL FEATURES IN GALACTIC NUCLEI" P. Pijniş, E. Moreno Astronómica (Soviet Journal), Vol. 26, p. 7, 1984.

73. "INTERNAL MOTIONS IN H II REGIONS. XII. SH26 AND NGC 7682" P. Pijniş, M.A. Moreno e I. Hause Rev. Mex. Astron. y Astr., Vol. 8, 51, 1983.

74. "ON THE ROTATION LAW OF THE GALAXY" P. Pijniş Proceedings IAU Symposium 106, p. 107, 1983.

75. "KINEMATICS AND MORPHOLOGY OF THE PLANETARY NEBULA NGC 5801" E. Recillas-Gutiérrez y P. Pijniş Monthly Notices of the Royal Astr. Society, London, Vol. 210, p. 57, 1984.

76. "BI-POLAR EJECTION OF MATTER FROM HOT STARS" P. Pijniş NASA Catalogue, 1984.

77. "LUIS ENRIQUE ERRO" P. Pijniş Published in the Italian Journal Astronomia, 1984.

78. "EVOLUTION OF A GALAXY BY THE TENSOR VIRIAL THEOREM" P. Pijniş y E. Moreno Rev. Mex. Astron. y Astr., Vol. 9, 171.

79. "KINEMATICS OF SPIRAL GALAXIES ON OVERVIEW" P. Pijniş Invited Review Paper. Presented at the IAU Latin-American Meeting of Rio de Janeiro, Brazil, Rev. Mex. Astron. y Astr., Vol. 12, p. 79, 1984.

80. "A TRIGGERING MECHANISM FOR STAR FORMATION IN WSAS201" P. Pijniş, I. Hause, M.A. Moreno IAU Symposium 131, 1985.

81. "EVOLUTION OF VELOCITY DISPERSION IN SOME COLLAPSING SPHEROIDAL DISTRIBUTIONS OF MASS" E. Moreno y P. Pijniş Rev. Mex. Astron. y Astr., Vol. 12, p. 109, 1986.

82. "INTERNAL MOTIONS IN H II REGIONS XIV. THE BRIGHT-RIMMED REGION S 135: A BLISTER

PHENOMENON" P. Pijniş, I. Hause y M.A. Moreno Rev. Mex. Astron. y Astr., 14, 131, 1986.

83. "INTEGRAL PARAMETERS OF GALAXIES AND THE EVOLUTION OF THE LATTER" In Temas Series de Astronomía, a Compiled by M. Pimentel, Fac. de Ciencias, UNAM, 1984.

84. "MAGN: MILDELY ACTIVE GALACTIC NUCLEI" P. Pijniş Proceedings IAU Symposium, Tucumán, p. 679, (Reidel Publishing Company), 1986.

85. "TIGHT NUCLEAR SPIRALS OBSERVATIONAL EVIDENCE OF NUCLEAR ACTIVITY" P. Pijniş y E. Moreno Proceedings of the Observational Evidence of Activity of Galaxies (Eds. Khachatur, Frick, Melnick) p. 477, 1986.

86. "COMMENTS ON ACTIVITY IN GALACTIC NUCLEI AT ALL SCALES OF ENERGETICS" P. Pijniş Revue Mexicana de Astronomía y Astronómica, Vol. 14, p. 483, 1987.

87. "TIGHT NUCLEAR SPIRALS OBSERVATIONAL EVIDENCE OF NUCLEAR ACTIVITY" P. Pijniş y E. Moreno Rev. Mex. Astron. y Astr., Vol. 14, p. 108, 1987.

88. "THE EMISSION OBJECT SHAPLESS 257: IS IT A PLANETARY NEBULA" P. Pijniş, I. Hause A. Quintan Rev. Mex. Astron. y Astr., Vol. 14, p. 483, 1987.

89. "STATISTICAL PROPERTIES OF LORES AND JETS I. GALAXIES WITH KNOWN HUBBLE TYPES" P. Pijniş y Ángela M. Gómez Rev. Mex. Astron. y Astronómica, Vol. 14, p. 168, 1987.

90. "ASTRONOMY IN MEXICO TOWARDS ITS PRESENT EPOCH" P. Pijniş Rev. Mex. Astron. y Astr., 14, 13, 1987.

91. "ELLIPTICITY AND TWISTING OF ISOPHOTES IN A DISSIMILAR SYSTEM" E. Moreno y P. Pijniş Monthly Notices of the Royal Astron. Society, Vol. 212, p. 205, 1986.

92. "A WAVY-ROTATION CURVE AND CONSEQUENCES THEORET" P. Pijniş Proceedings of Symposium "The Outer Galaxy" (Lecture Notes in Physics, Springer Verlag), Eds. Blitz, Lockman, p. 61, 1987.

93. "THE VELOCITY STRUCTURE OF THE PLANETARY NEBULA ABELL 78" P. Pijniş y M.A. Moreno IAU Symposium 131, 1987.

94. "KINEMATICS AND MORPHOLOGY OF THE PLANETARY NEBULA A 78: A MODEL" P. Pijniş y M.A. Moreno IAU Symposium 131, 1987.

95. "RADIAL CONTINUUM OBSERVATIONS OF THE BARRED GALAXY NGC 4347" P. Pijniş y A. García Barrios IAU Symp. 115, p. 626, 1987.

96. "THE REALM OF THE GALAXIES" P. Pijniş Anuario del Observatorio Astronómico Nacional, p. 150, 1988.

97. "FORMATION OF BI-POLAR SPIRAL FEATURES IN GALACTIC NUCLEI" P. Pijniş, E. Moreno Presented at the XX General Assembly of the IAU, Bahíamens, 1988.

98. "ENHANCEMENTS IN PLANETARY NEBULAE: DIRECTIONAL EMISSION OF PLASMA: A MODEL" P. Pijniş Presented at the Tex-Mex Meetings Rev. Mex. de Astron. y Astr., Vol. 18, p. 75, 1989.

99. "STRUCTURE IN GALACTIC BULGES: RING OR TIGHT SPIRAL" P. Pijniş y E. Moreno in "Bulges of Galaxies" B.J. Javitt and D.M. Tumlinson (eds), p. 231, 1990.

100. "THE YOUNG AND ACTIVE H II REGION S 152 AND SEQUENTIAL FORMATION OF SMALL NEBULAE IN INTERSTELLAR CLOUDS" P. Pijniş Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, Vol. 23, p. 441, 1990.

101. "INFRARED STUDIES OF H II REGIONS: THE SHARPLESS REGIONS S 148, 158, 206 AND 267" P. Pijniş y A. Moreno in press Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 1991.

102. "COLLIMATED BI-POLAR OUTFLOW AND THE FORMATION OF NUCLEAR SPIRALS: POSSIBLE ROLE OF MAGNETIC FIELDS" P. Pijniş, E. Moreno y J.A. Gómez-Baños IAU Symp. 140 (eds. Beck, Kunkel, Wiedenbeck), p. 447, 1989.

103. "OPTICAL AND INFRARED OBSERVATIONS OF THE H II REGIONS S 201, A 154, 158, 206 AND 267" P. Pijniş y A. Moreno Rev. Mex. Astron. y Astronómica, Vol. 23, p. 235, 1990.

104. "A COMPARATIVE STUDY OF MORPHOLOGY AND VELOCITY FIELD OF THE EMISSION NEBULAE S153, S201, S211, S212 AND ATL" P. Pijniş y A. Moreno P. Pijniş Rev. Mex. Astron. y Astronómica, Vol. 15, p. 103, 1991.

105. "KINEMATICS OF THE PLANETARY NEBULA HRS: A PROGRESS REPORT" P. Pijniş, M. Montes, A. Moreno, G. Gómez-Gutiérrez Proceedings of the IAU Symposium 133, 1991.

106. "A SIMPLE MODEL TO FIT ROTATION CURVES" E. Moreno & P. Pijniş Rev. Mex. Astron. y Astronómica, Vol. 15, p. 111, 1991.

107. "ON THE FORMATION OF SPIRAL AND RING-SHAPED FEATURES AROUND GALACTIC NUCLEI" P. Pijniş y E. Moreno Astronomical Journal, November 1991.

108. "MORPHOLOGY, KINEMATICS AND DYNAMICS OF BULGES OF SPIRALS I: KINEMATICS OF THE BULGE OF NGC 5885: A MAGN" Astron. Journal, Vol. 109, p. 140, 1990.





1973 yılı
Astronomi
Enstitüsü

yaptı. Teknolojik ilerleme astronomi açısından çok önemliydi. Örneğin kızılıtesi işinlerla ilgili çalışmaların, elektronik hesap makinelerinin faydası yadsınamaz, ama bunlardan yararlanırken bazen bilim unutuluyor. Oysa teorinin yerini hiçbir şey tutamaz. Bunu hiç unutmamak gereklidir.

Harvard'dan sonra 1942'de kendisi de Harvard'da modern astronomi (astrofizik) öğrencisi olan Félix Recillas ile evlendim; birkaç ay sonra da Meksika'ya gittim. İki çocuğumuz var. Kızım ve toru-

num benim yolumu izlediler. Ailemizde üç nesle mensup astronom bir arada bulunuyor. Birlikte yaptığımız yayınlar da var. Oğlum ise matematikçidir. Pueblo'daki Ulusal Astrofizik Gözlemevi'nin kuruluş çalışmalarına katıldım ve orada kaldım. Değişen yıldızlar üzerine bir makale yazdım o zamana kadar bilinmeyen bir şeyi gösterdim. Sonra galaksinin dönmesine dair bir çalışma yaptım. Çok deðildi çalışmalarım o sıralar, sadece iki çalışma yaptım Meksika'ya ilk gittiðim yıllarda. 1948 yılında Guggenheim bursıyla

yeniden Birleþik Devletler'e gittim. Orion yıldızların küme çeklinde olduğunu, kızıl ötesi yıldızların küme yaptığı gösterdim. Ondan sonra fotometriyle uğraştım. 1965'lerde yeni yıldız kümeleri buldum. Bunlara herkes "PIS" diyor. Pişmiş'in kısaltılmıştır bu. 23 tane yıldız kümesi var benim adımla anılan. Birkaç tane de ayrıca buldum, o listeye girmedi, daha önce bulduğum yıldızlardır bunlar. 1968'de Meksika'da 1878'de kurulan ve Tacubaya Rasathanesi'nin yer aldığı üniversiteye geçtim. O zaman kurs-



Hocaların Hocası Paris Pişmiş

Sükru Bozkurt

EÜ Fen Fakültesi, Astronomi Bölümü Başkanı

Paris Hocayı üniversiteyi bitirdiðim 1963 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde tamamlaydım. Daha doğrusu biraz uzaktan bize Türk Astronom diye tanıtıldı. O zaman da, her zaman olduğu gibi nazik, alçak gönüllü, insana yukarıdan bakmayan bir bilimciydi. Atadan yıllar geçti, bizerde kaderin bir cilvesi olmalı, astronomi alanında çalışmaya başlamıştık.

Paris Hoca hem astronomiyi hem de ülkesini çok seviyordu. Kızılırmak Hocamız kendisini konferans vermeye Türkiye'ye davet ettiðinde, yeni kurulan Rasathaneyi ziyaret etmiş, bu mütevazi kuruluşu görmekten memnun olmuştu. 8 Haziran 1966 günü Rasathaneyi Anı defterine şunları yazmış:

"Ege Üniverstite Rasathanesini ilk defa görmek bende büyük bir heyecan uyandırdı. Az zaman zarfında kurulan Astronomi Kürsüsü ve bu Rasathaneyi hakikaten büyük bir başan sayılır şüphesiz. Rasathaneyi kurulan meslektaşlarımıza, Prof. Dr. Abdullah Kızılırmak'ı ve Dr. Rümeysa Kızılırmak ve diğer arkadaşları candan tebrik eder, parlak istikbal temenni ederim."

Paris Pişmiş

Paris Hocamız Türkiye'de astronominin ilerlemesi için günümüzde kadar eksilmeyen bir enerji ile çaba gösteriyor. 1972 yılının Eylül ayında Uluslararası Astronomi Birliğinin (IUA), Atina'da yapılan bölgelik toplantısına Türkiye'den de çok

sayıda meslektaşımız katılmıştı. Bu benim katıldığım ilk yurtdışı toplantı olduğundan, astronominin o güne deðin adını duyduğum ünlülerini görmüş oluyordum. Bu bölge toplantısı, Hocamız Prof. Dr. Nüshet Gökdogan, Prof. Dr. Abdullah Kızılırmak, Prof. Dr. Paris Pişmiş ve birçok meslektaşımızın Ulusal Rasathaneyi nasıl kurulsun, işe neresinden başlayalım tartışmasını yaptıkları, Ulusal Rasathaneyi'nin temelinin fikren atıldığı önemli bir toplantı oldu.

1980'li yillardan itibaren de bu konudaki çalışmalar başladı. Rüyamızın gerçekleştiği bu günlerde, Paris Pişmiş'in Ulusal Rasathaneyi fikir babalarından biri olduğunu anımsamak ve cabaları için teşekkür etmek isteriz. Paris Pişmiş Hocamız kırk yılı aşkın bir zamandan beri Meksika'da çalışıyor, hem Türk hem Meksika vatandaşıdır. Onun için sadece insan önemlidir. İnsanlar arasında dil, din, renk ayrımcılığı önemlidir. Hemen her ülkede yakın dostları, meslektaşları vardır. Herkes için elinden gelen yardım yapır, ben de Paris Hocamızın sağlığı olsaklarla 1974 yılında bir yıl, 1980 yılında altı ay Meksika Devlet Üniversitesi içinde araştırmaçı olarak çalışma mutluluğuna eriştim.

Puabla şehrindeki Tonanzintla Rasathanesinde 1 m'lik teleskopla gözlemler yaptık. Paris Hoca bu koca teleskopun kubbessinde, platform üzerinde saatlerce sabırla bekler, bu surada bize astronomi anlatır. Meşhur astronomların bir çögünün özelliklerini, hobilerini kendisinden zevk-

le dinlemiþizdir. Her şeye iyi yönünden bakarak, bilimsel çalışmalarını, gözleme yapmayı, yoruca hesaplamalarını zevkli hale getirmeyi bilir. Sonuçlar beklenmediði gibi çıkmadığında "bu işe biraz daha oynamak lazımdır" diyerek çalışmayı sürdürür.

1981 yılında halen çalıştığı Meksika Üniversitesi Astronomi Enstitüsünden emeritus olatak emekli oldu. Astronomi Enstitüsünde çok büyük bir tören yapıldı. Üniversitenin Rektörü ve diğer üst düzey yöneticiler ve hemen pek çok öğrenci olan astronomi çalışanları tarafından Paris Hocamızıarmağanlar sunuldu. Ödüller, plaketler verildi. Paris Hoca için emekli olmak önemli değildi. Kendisi aşık olduğu astronomide çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Paris Hocadan duyuþ çok etkilendiðim bir konuya burada açıklamak istiyorum. Yıllar önce Paris Pişmiş, Amerika'nın Harvard Rasathanesinde çalışırken Meksikalı bir Matematikçi ile tanışıp evlenir. Bugün de halen süren bu evlilik için babası o tarihte kendisine şunusöyler:

"Kızım nereye gidersen git, kiminle evlenirsen evlen Türk tebasından çıkmak, yoksa hakkını helal etmem"

Bana kalırsa Paris Hoca, bu duyguların çok çok üstüne çıkmış bir kişidir. Tüm insanları hiç ayırm yapmadan seven, çiçekleri seven, müzik seven her şeyden çok astronomi, yıldızları seven bir hocamızdır. Kendisine sağlık dolu günler diliyor, en derin saygılarımı sunuyorum.



Paris Pısmış, 1990 yılında, resmi bir yemekte,
Max Planck Enstitüsü Başkanı Hans Elsser ile...

lar yoktu, astronomi okutulmuyordu. Bu vazife bana verildi. Ben başladım ders vermeye. O zamanlar Enstitü'deki tek doktoralı öğretim elemanı bendum. Şimdi doktorası olan 25-30 kişi var.

Şu anda UNAM'ın emekli üyesi ve Meksika Üniversitesi emeritus profesörüm. Kendimi asla emekli olmuş gibi hissetmiyorum. Enstitünün sağladığı tüm araştırma imkanlarından istifade ediyorum. Çalışmalarımı istedigim kadar hızlı bir tempoda sürdürmemiyorum. Hem Meksika, hem Türk pasaportuna sahibim. Yılda bir kez Atlantik Okyanusu'nu geçmenin tüm yorgunluğuna katlanarak, mutlaka doğduğum topraklara, Türkiye'ye geliyorum. İzmir'i ziyaret ederek, kurulmasına katkıda bulunduğum Ege Üniversitesi Astronomi Topluluğu'nu ziyaret ediyor, görüşmeler yapıyorum. Astronomi, benim yaşamumu aydınlatan bir ışık oldu. Müzik ve resim ise en büyük tutkularım. Bana daima gurur veren, ortogonal kubbeyi ve Tonantzinla Rasathanesi'nin teleskopunu resmeden ilk şahıs olmamı, resim meraklıma borçluyum.

Şimdi elimizde o kadar data var ki, onlar gözümüzün önünde sis gibi birşey oluşturuyorlar. Oysa onların arasında hakiki sebepler vardır. Evren'de muayyen kanunlar vardır. Onlar bu sisin ardında kaldı. Hakiki astronomun başarısı o perdede rağmen ardını, Evren'in kanunlarını görmektir.

Astronomiyle ilgili olarak ümit edelim ki, insanoğlu herşeyin nedenini açık-

layabilecek duruma gelsin. Fakat gün geçtikçe hiç umulmadık gelişmeler, insan yaşamını daha da karmaşık hale getiriyor. Herhangi bir konuda araştırma yapan biri, tek bir olayı açıklamakla yetinmeyeip, o konudaki, ya da o cisim hakkında bilinen bütün bilgileri de birleştirmelidir. Ne var ki bu

süreç ve sonrasında ona bir anlam vermek, her geçen an daha da zorlaşıyor. Bununla birlikte insan beyni sınırlar tanımıyor. Lord Byron'ın bir kalede iki yıl hapis kalan bir mahkumu anlatan 'Zenda Mahkumu' adlı şiirinde ifade ettiği gibi, 'eternal spirit of the chainless mind'. İnsan beynine zincir vurulamaz; bilim konusunda da benim söylemek istediğim aynıdır.

Teknoloji birçok konuda bize geniş imkânlar sağlamıştır. Ince ayrıntılarıyla birlikte elimizde o kadar çok yeni bilgi var ki, bana göre sanki herşey bir sis perdesinin ardında bulunuyor. Nitelik ve nicelik yönünden elimizdeki bilgiler yeterli görünebilir, fakat bazen gerçeği bunların çok ötesinde aramak ıcap eder. Var olanların ötesini görebilen bir bilim adamı başarıya ulaşabilir. Bilgisayarların bize çok yardımcı oluyorsa da bunlar sağduyunun, insan beyninin yerini alamazlar. Bir zamanlar, elektronik bilgisayar cihazları üzerinde uzmanlaşmış, Columbia Üniversitesi'nin oldukça tanınmış bir şahsiyeti konferans vermişti. Öylesine hararetle konuşuyordu ki, konferansın sonlarına doğru bilgisayar alanında neler yapılabileceği konusunda şöyle dedi, "Elli yıl sonra elektronik, insan beyninin şu anda yapabilecektir." O zaman düşünüdüm, eşi beklemek niye? O kadar heyecanlıydı ki, ne söylediğinin, saçmalığının farkında değildi; en azından ben söylediğini saçma buluyordum.

Zamanla değişen insan beyni değil, koşullar ve çevredir. Astronomi alanında

neler olup bittiğinin bilincinde olan birçok ünlü astronom tanıdım. O zamanlar elimizde bugünkü kadar bir bilgi yok idiye de onlar büyük bir heyecan ve istekle herşeye ilgi duyuyorlardı. O zamanlar ilerlemek için yayın yapma mecburiyeti de yoktu. Ne yazık ki sonradan işin bu cephesi ortaya çıktı; birçok kimse daha fazla yayın yaparak ün kazanmak amacıyla



28 Haziran 1995... Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Bölümünde ders veriyor.

kendisini tek bir alanla sınırlıyor ve çoğu kez genel bilgileri ihmal ediyor. Bu duruma çok üzüldüğüm belirtmek istem. Bana kalırsa, sorunların temeline ulaşabilmek için uzmanlaşmanın yanısıra herhangi bir çalışmanın, bilimde var olan bilgilerle tam bir bütünlük içinde olması gereklidir. Araştırmacı mümkünse fizik bilimin diğer konularına degenmelidir, en azından astrofiziği içine alan astronomiye de ilgi duymalı ve daha geniş bir bakış açısına sahip olma hassasiyetini kendisinde duymalıdır.

Benim için araştırma yapmak her zaman çok hoştu. Zannediyorum ki bir hocaya öğrenci yetiştirdiğinde mutlaka araştırma da yapmalıdır. Ancak araştırmacı hocalar, talebeleri ışık tutabılır. Tamamıyla pürüzsüz ders vermek değil önemli olan. Tekleyerek, duraklayarak da olsa, talebelerin hocadan araştırmanın ne olduğunu açıkça görmesi önemlidir. Birşeyi öğretmek değil, araştırma tutkusunu yaratabilme önemlidir daha çok. Ben hep o şekilde, o tutkuya yaratmak için talebelerime ders verdim."

Yazımızı, Ege Üniversitesi Astronomi Bölümü'nden öğrencilerinin 1995 Temmuz'unda kendisine armağan etikleri resmin arkasında yazısı ile bitirelim...

"Hepimizde hayranlık uyandırınız,
Arkanızda bir sevgi seli bırakıp gittiniz,
Göğsündeki büyütülen bize evreni seyyertirdiniz,
Gelecek nice on yıllarda tekrar sizinle birlikte olmak
istiyoruz. Size sevgi saygı duyuyor, en içten selamlarımızı sunuyoruz."

Füsun Oralalp

Bu yazının hazırlanmasında İstanbul'da bulunduğu sınırlı sürenin önemli kısmını bize ayıran Paris Pısmış'e; Aile arşivini kullanımıza sunan Sabahat Pısmış'e; İspanyolcadan yaptıkları çeviriler için Ertuğrul Önalp ve Pınar Özler'e; Astronomi bilimi konusunda bize yardımcı olan Ali Alpar, Zeki Aslan, Sükrü Bozkurt, Osman Demircan'a teşekkür ederiz.



1990... Pısmış, asistanı ile birlikte, San Martin Gözlemevi'nde.