

Ali Artık İki Tekerlekli Bisiklete Biniyor

Ali ve ailesi, güneşli, sıcak bir havaya merhaba dediler bugün. Böyle güzel havalarda apartmanlarının bahçesinde vakit geçirmekten çok keyif alırlardı. En çok da üç tekerlekli bisikletini sürmeyi sevdi Ali. Ama o gün bisikletiyle ilgili bir şeyler fark etti:

Anne, artık bu bisiklet benim için çok küçük. Baksana bacaklarım sığmıyor.

Sanırım artık senin iki tekerlekli ve büyük bir bisiklete binme zamanın gelmiş.

Ali o kadar heyecanlanmıştı ki aklında bir sürü cevaplanamayan soru vardı:

Artık benim kocaman bir bisikletim mi olacak?

Nasıl süreceğim?

Ali'ye kırmızı bisikletimi verelim!

Ya düşersem?

Bisikletimin sepeti de olacak mı?

Ali'nin ablasının daha önce kullandığı bir bisikleti vardı. Tam da Ali'nin yaşlarındayken ablasının bindiği bu bisiklet, evin deposundaydı ve şimdi Ali'yi bekliyordu.

Ben bu bisikletimi çok severdim Ali.

Bisiklet kaskın zaten var. Ama önce bu bisikletin bakımını yaptırmalıyız.

Haydi, o zaman bir bisiklet ustası yani bir bisiklet tamircisi bulmaya...

Ben de seveceğim. Hem rengi de çok güzel.

Ali yine hayallere dalmıştı. Babasının bisiklet ustası dediği bisiklet tamircisini düşünmeye başladı...

Kesin dünyanın en hızlı bisikletçisi o!



Nerede yaşar ki bu usta?



Bisiklet şehrinde mi?

Belki bir yarışçı.



Sanırım harika bisiklet kullanan biri.

Bisikletli bir kâşif mi yoksa?



Ali ve babası evlerinin yakınındaki bir bisiklet tamircisine gelmişlerdi bile. Bu dükkânda o kadar çok bisiklet vardı ki Ali hangi birine bakacağını şaşırmişti. Bisiklet tamircisini hiç böyle hayal etmemişti.

Ne kadar çok bisiklet var burada.

Merhaba, bizim bisikleti bakımının yapılması için getirdik.

Evet burada çok bisiklet var. Hepsinin hikâyesi de bambaşka. Kimisinin zinciri atmış, kimisinin de freni bozulmuş. Benim işim onları tamir etmek. Bakalım seninki ne durumda.

Bisikletin bakımı yapılmıştı. Bisiklet artık sürüş için hazır. Usta, bisikletin iki yanına denge tekerlekleri de takmıştı.

Aliler ailecek bahçeye çıktılar. Ali, bisikletini ilk kez sürmeyi denedi. Babası, Ali'nin yakınında yürüyerek ona eşlik ediyordu.

Canım kardeşim, aferin sana!

Çok başarılısın oğlum.

Harikasın Ali!

Kendimi yerden çok yüksekte hissediyorum. İki tekerlekli bisiklet sürmek gerçekten harika!

Ali ilerlerken tam döneceği anda dengesini kaybetti ve düştü. Ama kask, dizlik ve dirseklik sayesinde Ali hiç yaralanmamıştı. Babası bisikletini yerden kaldırmasına yardım etti.

Nasıl düştüm,
anlayamadım.
Biraz üzgünüm.

Ben de bisikletten ilk düştüğümde senin
gibi üzülmuştum. Ama biliyor musun,
düşmeden bisiklet sürmeyi öğrenen
birini ben hiç görmedim. Güvenlik
ekipmanlarımız bizi koruyor
merak etme.

Bir süre sonra Ali artık çok iyi bir bisiklet sürücüsü olmuştu. Apartmanın bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte bisikletler için ayrılan yerde sık sık bisiklet sürüyordu. Hatta kendisiyle birlikte tam beş arkadaşları. Hepsi de bisiklet sürmeyi çok seviyordu. Gruplarına bir de ad koymuşlardı:

Bisiklet ustaları!!!

