

Haritaların Gizemli Dünyası

Kartografiyle ilgili son çalışmalar, haritaların, tasvir ettikleri dünyadan çok daha fazlasını açığa çıkarabileceklerini gösteriyor. Günümüzde yapılan ve büyük ölçüde bilgisayar teknolojisinin ürünü olan haritaların hata payları yok denecek kadar az. Oysa 1940'da yapılan haritalarda dünyanın % 10'dan az bölümünün ayrıntılı olarak çizilebidiği saptanmış. Zamanımızdan yüzBILLİYILLER önce yapılmış haritalar ise içerdikleri tasvirlerle işlevsel olmanın ötesinde bir sanat eseri görünümündeler ve bu tasvirler, yapıldıkları döneme ilişkin önemli veriler de içermektedir...

HARITALAR, geçmiş dönyaların kapılarını aralar. Bizi, sorunlu bir kitada değişen sınırların karmaşasına taşıyabilir; gömülü kalmış hazineleri gün ışığına çıkarmamıza yardımcı olabilirler. İmparatorlukların sınırlarını belirler; fetihlere esin kaynağı oluştururlar. Peter Whitfield içinse haritalar, denizcilik ve siyasi coğrafya ile ilgili araçlar olmanın ötesinde çok şey ifade ediyor. British Library tarafından basılan The Image of the

World (Dünya İmajı) adlı eserinde Whitfield, çağlar boyu düşünsel yaşamın akışını açıklayabilmek amacıyla dünya haritalarından mükemmel seçimler kullanıyor.

Seçtiği haritalar, yapıldıkları zamanlardaki coğrafi bilgi düzeyini açığa çıkarmakla kalıyor, aynı zamanda o dönemde için söz konusu güçlülere ilişkin bir kavrayış da sağlıyorlar.

Bu haritalardan biri, Martin Waldseemüller tarafından hazırlanmış, 1516 yılında ait bir dünya haritası. Harita, Amerika Kıtası ve kıtanın

Asya ile Pasifik Okyanusu bağlantılarıyla ilgili belirsiz tasımlarla dolu. İlginç, hatta eğlendirici gelebilir, ancak temelde İspanyol ve Portekiz gemicilerin deniz haritalarından alınmış kanıtlanabilir gerçekler üzerine yapılandırılmış bu haritanın asıl değeri, Alman Waldseemüller'in o sırada ufukta belirmeye başlayan bilim çağının özüyle olan çatışmasını yansıtması. Waldseemüller, söylencelere hiç yer vermeyerek bizzat gidip görmek yoluyla doğruluğunu onaylanabileceğine inandığı gerçekler üzerinde durmuş. Dolayısıyla daha önceki haritalarda görünen Japonya, bu haritada yok. O sırada, Japonya'nın varoluğuna dair tek kanıt in Marco Polo'nun ikinci el raporu olduğunu belirtmek gereklidir.

Ortaçağ kartografisinde ise haritalar, coğrafi bilgiden çok dini dogmaları yansıtmaktadır. 1300'de yapılmış Hereford Mappa Mundi haritasında Kudüs dünyanın merkezine yerleştirilmiş, Cennet Bahçesi de

ortaçağ dünyasının doğu bölümünde yer almış. Haritada günümüzde de kullanılan Roma, Paris, Oxford, İskenderiyeye gibi isimlerle birlikte, Kızıl Deniz'e ve Arapistan'a doğru uzanan ve İncil'de adı geçen yerlere de deñinmiş. Ortaçağ zihniyetine hakim olan mitolojik imgeler de unutulmamış: Tek boynuzlu atlar (unicorn), sfenksler, adamotları hemen gözü çarpıyor. Mitoloji ve gerçek birbiriley iç içe geçmiş gibi.

Rönesans dönemi harita yapıcıları ise mitoloji-





Ampirik Dünya: Waldseemüller, 1516 tarihli *Carta Marina*'sında denizciler için, bilinen dünyayı betimledi. Japonya'nın varlığıyla ilgili kanıtlar yetersiz olduğundan, bu ülke haritada yer almıyor.



Oğeler: Amerika'nın ilk kez Yeni Dünya olarak anıldığı, Waldseemüller'in 1507 dünya haritasında rüzgar üfleyen 11 baş tasvirinden biri.



Kemoloji: Ruhsal ve fiziksel dünyanın çeşitli düzeylerini göstermek amacıyla tasarımlanmış Malta yapımı bir 16. yüzyıl haritasında alev püşküren bir yaratık tasviri.



Tarih: Yarıkürelerin yan yan gösterildiği bir 17. yüzyıl haritasında Avrupalı hükümdarlar at üzerinde tasvir edilmiş. Yukarıdaki resimde İsviçre ve İngiltere kralları görülmektedir.



Din: Landra'da İncillerle birlikte basılmak üzere tasarımlanmış 17. yüzyıl son dönemlerine ait bir harita, bu carriha gerilme sahnesini gösteren tasvir de dahil olmak üzere birçok dini motifle bezeli.

yi dünya görüşlerinin dışında bıraktılar. Böylelikle son derece dekoratif olan rüzgar üfleyen baş tasvirleri yavaş yavaş yok olmaya başladı. 17. yüzyılla birlikte haritalar, bilgi patlamasının olduğu bu dönemde popüler ilgi alanlarını yansitan ticaret, bilim ve siyaset haritaları haline geldi. Dolayısıyla birbiri üzerine yıgilmiş betimleyici ve açıklayıcı tasvirler karması geri döndü. Hollandalı harita yapıcı Pieter van den Keere'nin 1611 yılına ait haritası, kürenin çevresine yerleştirilmiş, yaşamı tasvir eden zengin çizimlerle bezelidir. Bu çizimlerden bazıları, savaş, zincirler içinde tutan adalet tasviri gibi alegorik; bazıları da tropik bahçelerde Avrupalıları eğlendiren "soylu vahşiler" ve egzotik doğulular tasviri gibi hayale imgeleterdir. Diğer tasvirler ise oldukça gerçekçidir: Ondört şe-

hir görüntüsü ve ihtişamlı giysiler içinde yedi hükümdar. Bu harita, diyor Whitfield, "Amsterdam'lı tacirin boş zamanlarında kralları, şehirleri ve dünyadaki insanları incleyip düşünülebilmesine olanak tanıyan kağıttan bir tiyatrodur."



Whitfield'in 20. yüzyılı içeren harita sekisi, öğretici bir derlemedir. Bunların arasında Pearl Harbor ve Delhi'yi merkez alan 1946 azimutal dünya hava haritaları da vardır. Çocuk oyunları için çizilmiş 1906 yılına ait bir dünya haritası, 20. yüzyılda hüküm süren, dünyanın genç seyahahlar için bile oldukça küçük ve güvenli bir yer olduğu şeklindeki görüşü destekler şevidir. 12. yüzyıla ait Arap, 15. yüzyıla ait Hint, 17. yüzyıla ait Japon ve 20. yüzyıla ait uydu haritaları da vardır. Whitfield tüm bu haritaları, şunu göstermek için kullanıyor: "Yerküremiz gökkubbe de olsa, insanın dünyaya bakışı sürekli olarak değişiyor".

Barry Hillenbrand
Time 29 Ağustos 1994
Çeviri: Miyase Göktepeli