

Madalyonun Diğer Yüzü

IQ'nuz 168 olsun ister misiniz? Ya da engin bir bilgisayar bilginiz? Hatta şöyle "hacker"lar arasında yıldız kabul edilmek ister misiniz? Peki başınızı dertten derde sokan bir toplumsal bilinç? İşte şimdi okuyacağınız, bunların hepsine sahip bir genç adamın ve ailesinin hikâyesi.

Jeremy Hammond siber dünyanın anarşist ve teröristleri tarafından yıldız kabul edilen isimlerden biri. 5 Mart Pazartesi günü büyük şirket ve hükümet kuruluşlarına siber saldırı yapmakla suçlanarak tutuklanan beş kişiden biriydi. Mahkemeye Jeremy'yi Anonymus adlı grupla ilişkilendiren kanıtlar sunuldu. Anonymus politik protestolarını internet üzerinden siber saldırılar düzenleyerek yapan uluslararası bir grup.

Jeremy'nin annesi Rose Collins, 27 yaşındaki oğlunun FBI tarafından tutuklandığını öğrenince derin derin iç çekti.

"Gene mi?" diye sordu. "Oğlumu seviyorum, ama o beyinsiz bir dâhi. IQ'su 168, ama bir gıdım akli yok. Kim üstün yetenekli çocuk sahibi olmak bir nimettir diyorsa, ne söylediğini bilmiyor. Kalbinizi öyle kırıyorlar ki." dedi.

Jeremy Hammond ikiz kardeşi Jason'dan sadece birkaç dakika önce doğdu. Babaları Jack, doğdukları andan itibaren çocuklarının dâhi olduğuna inanmıştı. Çocuklarının dehasını beslemek için elinden geleni yapmıştı. Onlara sürekli kitap okumuş, hatta bebekler beşiklerinde uyurken çarpım tablosunu dinletmişti.

Jeremy 8 yaşında bilgisayarda pinpon benzeri basit oyunlar yazmaya başlamıştı bile. 11 yaşında kendi veri tabanı kodunu yazabiliyordu. Anneleri ceza olarak oyun konsollarını ellerinden aldığı anda ikizler kendi oyun konsollarını yapmaya kalkışmıştı.

İkizlerin anne ve babası çocuklar anaokulu yaşına geldiğinde ayrıldı; Jeremy ve Jason babalarıyla yaşamaya başladı. Annelerini ise iki haftada bir, hafta sonları görebiliyorlardı. Müzisyen olan babalarının, karşılaştıkları adaletsizliklere karşı seslerini yükseltmeleri gerektiği telkiniyle büyüdüler.

Jeremy lisede ders çalışmayı reddetmesine rağmen harika notlar alıyordu. Okuldan ve yetiştiği muhafazakâr çevreden sıkılmaya başlayan Jeremy, can sıkıntısını sosyal protestolara katılarak ve çevre-

sine eşek şakaları yaparak atmaya çalışıyordu. Okulda hâlâ kayıtlıyken okulun ana bilgisayar sistemlerine izinsiz girerek okul yönetimine sistemin açık noktalarını gösterdi. Okul yönetimi sistemdeki bu açıkları gösterdiği için Jeremy'e teşekkür bile etti.

Jeremy aynı şeyi Illinois Üniversitesi'nin Chicago kampüsünde de yapınca okuldan "ayrıldı". Annesine göre ise okuldan "atıldı". Üniversite sözcüsü, Jeremy'nin okuldan 2004 bahar döneminde ayrılmasını doğrulamakla beraber kişisel gizlilikle ilgili federal yasaları sebep göstererek disiplin suçlarıyla ilgili açıklama yapmayı reddetti. Jeremy'nin çevresindeki birçok kişi bu olayın onu değiştirdiği konusunda hemfikir. Artık Jeremy yeteneklerini büyük şirketlere ve organizasyonlara karşı kullanmaya karar vermişti, kendisi adalet dağıtmak istiyordu. Okuldan ayrılmasından bir sene sonra Protest Warrior isimli bir web sitesine saldırarak üyelerin kredi kartı bilgilerini çalmaktan tutuklandı ve iki sene hapse mahkûm oldu. Bu davadaki avukatı Jeremy'yi gerçekten çok zeki bir kişi olarak tarif ederek politik amaçlarla siber saldırılar yaptığını söyledi.



Jeremy politik gösteri ve etkinliklere lisedeyken başlamıştı. Okuldaki 100 kadar arkadaşını ikna edip Irak'taki savaşı protesto amacıyla bir yürüyüş düzenlemişti. Daha sonra Chicago'da kampüste yeraltı gazetesini çıkararak ve savaş aleyhtarı protestolara katılan göstericilere vejetaryen yemek sağlayan bir gruba katılmıştı. Jeremy ve ikiz kardeşi çoğunlukla çeşitli gruplar için farkındalık ve yardım konser organizasyonlarında çalan bir müzik topluluğunun da üyesiydi.

Mahkeme kayıtlarına göre 18 yaşından sonra Jeremy'nin tutukluluk sayısı bir düzineyi aşmıştı. Tutuklanma sebepleri ise marihuana bulundurmadan siber saldırıya, uygunsuz davranışlar sergilemekten çete faaliyetine kadar geniş bir yelpaze oluşturuyordu. 2009'da Yahudi soykırımını inkâr eden bir grubun toplantısını şiddet kullanarak protesto etmek ve toplantıya engel olmaktan tutuklandı. 2010 yılında bu kez ikiz kardeşiyle beraber 2016 olimpiyat oyunları aday şehri Chicago'da olimpiyat bayrağını yakmaktan mahkûm oldu ve şartlı salıverildi.

Şu an Jeremy sahtecilik ve suç işlemek için komplo kurmanın da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklu. Olayların buraya kadar gelmesine sebep verense dünyaca ünlü küresel strateji şirketi Strategic Forecasting Inc., yani bilinen adıyla Stratfor'un internet ağına yapılan siber saldırı. Merkezi Austin, Texas'ta olan şirkete Aralık 2011'de yapılan saldırı 860.000 civarında abone ve müşteriye etkiledi. Etkilenenler arasında ABD ve diğer ülkelere ait devlet kurumları vardı. Bunun yanı sıra 60.000 müşterinin kredi kartı bilgileri çalındı. Bu kartlardan 700.000 \$ civarında para harcandığı tahmin ediliyor. Ayrıca şirket çalışanlarının kişisel bilgileri çalındı ve bazı bilgiler silindi. Jeremy ve arkadaşları bu bilgilerin bir kısmını halka açık belirli web sitelerinden ilan edip "zengin ve güçlü, baskıcı egemenler" in kredi kartı bilgilerinin kullanılması çağrısında bulundu.

İlginç olansa Jeremy'nin bu kredi kartlarından hiçbir harcama yapmamış olmasıydı. Arkadaşlarına bu kredi kartlarından liberal kuruluşlara yardım etmek istediğini söylemiş, ama bunu hiçbir zaman yapmamıştı. Çünkü Jeremy'nin pek paraya ihtiyacı olmazdı. Yaptığı tüm diğer tüm işlerin yanı sıra tüketim karşıtı hareketin de bir parçasıydı. Yiyeceğe bile para veremeyip çöpte veya başka yerlerde bulduklarıyla hayatını devam ettiren bir "freegan" idi. FBI'daki ifadesinde "siber saldırıları toplumsal adaletsizlikle savaş için kullanma" niyetini belirtmişti. Jeremy mahkeme kayıtlarına "sol eğilimli militan eylemlere ve anarşist gruplara katılmış bir kişi" olarak geçmişti.

Stratfor bir açıklama yaparak suçlamaya dâhil olan tüm güvenlik kuvvetlerine teşekkür edip yargı-

ya intikal eden bu olayı geride bırakmaya odaklanacaklarını belirtti. Stratfor'un maddi zararının 2 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu miktara şirketin karşılaşması muhtemel tazminat davaları dâhil değil.

Jeremy'nin avukatlarından Matt McQuaid, Jeremy'nin bilgisayarlar konusundaki yetkinliğinden bahsettikten sonra sahip olduğu gücü doğru yönde kullanmadığını söyler ve Jeremy'yi elinde bazuka olan bir bebeğe benzetir. İki kardeşin babası çocuklarını tutuklayan mahkemelerden birine gönderdiği ve merhamet isteyen mektubunda onları "dürüst, çalışkan, doğrudan yana, topluma faydalı olmaya çalışan insanlar" olarak tanımlar. Bu esnada Jeremy bir web sitesinde tasarımcı olarak çalışmakta ve fakirlere yemek veren "Food Not Bombs" isimli organizasyonda gönüllü hizmet vermektedir. Jack Hammond mektubunda "Ben çocuklarımla, onların sosyal bilinciyle, iş ahlakıyla ve liderlik yetenekleriyle gurur duyuyorum" diye de yazmıştır.



Şu anda Texas'ta yaşayan ve bir Çay Partisi eylemcisi olan anneleri protestolarını daha saygılı yollarla yapmalarını önerdiğinde iki kardeşin kendisini duymazdan geldiğinden yakınıyor. "Biz Çay Partisi olarak protestomuzu bitirdiğimizde, çöplerimizi toplayıp polise teşekkür ediyoruz. Tabii ben onlar gibi dâhi değilim, o yüzden onların gözünde haklı olmama imkân yok."

İşıl işıl parıldayan bir zekâyâ ve haksızlığa tahammül olmayan bir vicdana sahip bu genç adamın doğrular için savaşmaya çalışırken yanlışlar içinde kalışının iç acıtan hikâyesini gene başladığımız gibi annesinin sözleriyle bitirelim.

"Ben çocuğumun inançları için yılmadan mücadele etmesiyle gurur duyuyorum. Onun çok güzel bir kalbi var ve ezilenlere yardım etmek istiyor. Ama keşke bunu yapmanın daha iyi bir yolunu bulsaydı."

Kaynaklar
<http://phys.org/news/2012-03-hacking-genius.html>
http://articles.chicagotribune.com/2012-03-07/business/ct-biz-0307-hacking-20120307_1_lulzsec-hacktivists-hacker