



Bilim ve Teknoloji Haberleri

Sev ve Öğren

Hayvanların çoğu olayları sezinlemeyi öğrenebiliyor. Yeni bir çalışma hayvanların bu yönde evrim geçirmiş olabileceklerini söylüyor. En iyi öğrenenlerse daha çok cinsel ilişkide bulunanlar, daha fazla üreyenler...

Araştırmacılar on yıllar boyunca, diş bilgilerle yiyecek, eş ya da rakip edinen hayvanların daha fazla üreme başarısı göstermiş olabileceklerini beklemiştir ama kimse bu teoriyi sinamamış. Şimdi ise, Massachusetts Mount Holyoke Koleji'nden Karen Hollis, erkek mavisi *gourami* balığına, bir dişinin gelişini sezmesi öğretildiğinde ne olacağı üzerine çalışıyor.

Erkek mavisi *gourami* balıkları bölgelerini kıskançça koruyorlar ve yaklaşan her balığa saldırıyorlar. Eğer işgalcisinin bir dişi olduğunu anırlarsa durum değişiyor; bir kur ritüeli başla-



tıyorlar. Hollis, yedi erkek balığı bir dişile karşı karşıya getirmeden hemen önce bir ışığı yakarak onlara bu durumda eşleşme fırsatı beklemeyi öğretmiş. Yedi başka erkeği de kontrol grubu yapmış; bunlar, ışığın yanması ve dişinin gelmesi arasında saatlerce beklemek zorunda kalmışlardır.

18 gün sonra ışığa tepki vermeye koşullanan erkekler daha az sınırlı görünümler; daha çabuk ve daha sık çiftleşmişler. Hollis, bunların yumurtalarını saydırında kontrol grubundakilerden 40 kat fazla ürettiğini görmüş. Hollis'e göre eğer bir erkek bir dişile karşılaşacağı sinyalini alırsa, daha çabuk kur moduna giriyor. Balığın üretebileceği sinyaller sekse özgü renkler ya da kokular olabiliyor.

Bu öğrenmenin daha çok yavruya yol açmasına dair ilk kanıt, Hollis ayrıca olayları sezinlemeyi öğrenmenin koşullu erkeklerin daha fazla yumurta üretmeleri için sperm sayısını artmasını sağlayan değişiklikler üretebileceğini de düşünüyor. Bu olasılığı deneyleri tekrarlayarak ve her iki gruptaki balıkların testosteronunu ölçerek araştırmayı planlıyor.

Selda Aru

New Scientist, 27 Eylül 1997

Sonarlı Robot

Robot geliştiricileri doğadaki bir özelliği daha taklit ediyorlar: Bu özellik yarasası ve yunusların avlarını yerini saptamak için kullandıkları yankı yöntemiyle ilgili. Yöntem, robotik uzmanlarını ses dalgalarının kamera görüşüne göre olan yararlardan yeniden gözden geçirmeye zorlamış. Yale Üniversitesi'nden Roman Kue tarafından tasarlanıp geliştirilen sonar cihazı: havaya atılan bir parmanın yazi mi, yoksa tura mı geldiğini anlayabilecek kadar hassas.

Robotların ilk tasarımları zamanlarda, ilk yönlendirme sonarları da nesnelerin yerini saptamak için kullanılıyordu. Ancak, robotik kamera görüşü ilerledikçe sonarlar bırakıldı. Günümüzdeyse, insan görüşünün inanılmaz gücü ve hassaslığına kamera görüşüyle ulaşmadı bilim adamları bir tıkanıklık yaşıyor. Buna karşın sonar algılamasını, bir müsterinin gerçek bir müdî olup ol-

madiğinin anlaşılması, üretim hatındaki bir hatanın saptanması ya da özürlü bir kişinin bilgisayar kullanması durumunda kamera görüşü yerine kullanmak mümkün. Hem de ondan daha az maliyetli olacak biçimde.

Yale'da robota, robot yunus anlamını çağrıştıran Rodolph adı verilmiş. Rodolph, ağız ve iki kulak içelevi gören üç adet elektrostatik "transducer" ile donatılmış. Bunlar, kendi kendine odaklanan fotoğraf makinelerinde, bir nesnenin uzaklığını ölçmek için kullanılanlara ve yankı yöntemiyle mesafeyi saptayan akustik dijital teype benzer.

Pentium 120 işlemeli bir kişisel bilgisayarla kontrol edilen robot, saniyede 10 kereye kadar 60 kilohertz frekansında işitilmeyen ses dalgası üretebiliyor.

Murat Maga

<http://www.sciencedaily.com>

Hindistan Uzay Yarışında

Ekim ayı başındaki Polar Uydu Fırlatma Aracı'nın üçüncü ardarda fırlatılışyla, Hindistan, global uzay pazarında varlığını net olarak ortaya koydu. Bu son uçuşta, 294 tonluk roket, 817 km yükseklikteki bir kütup yörungesine 1200 kg'lık uzak algılama uydusu IRS-1D'yi yerleştirdi. Bu uydudan Hindistan topraklarından, yerel yapım bir roketle fırlatılan en ağır uzay aracı olma sıfatını taşıyor.

Fırlatma anında hazır bulunan başbakan Kumar Gujral, bu olayı Hindistan'ın bağımsızlığının 50. yıldönümündeki en önemli an olarak nitelendirdi.

Hindistan'ın IRS serisindeki diğer üç uydusu Rus roketleri tarafından fırlatılmıştı.

Murat Maga

<http://www.nature.com>