

şimdi Halep müzesinde depo edilen tabletlerin hepsinin çevrilmesi 20 - 30 yıl sürecektir.

Tell Mardikh'de geçirdiğim son akşamda gök yüzünde yıldızlar mücevherden parlak bir taç gibi pırıldıyorlardı, ben önümde yükselen muazzam höyüğe bakıyor ve geçmişin gizlerini düşünüyordum. Ebla birden bire gözlerimin önünde canlanır gibi oluyordu. Bir an için geniş kent kapılarında geçen insanları görür gibi oluyordum. Ben kapılardan girip çıkan insanların gürül-

tülü sesini işitiyor ve şehrin yokuşlarından aşağı inmeye çalışan ağır yüklerin altındaki eşek kervanlarının seslerini işitmeye başlıyordum. Tepenin doruk noktası yakınında Kral Ebrum asık yüzü büyük bir asillik içinde duruyor ve 4300 yıl önceki bir günün akşamında merasim salonunda uyruklarını kabul etmiş ve şimdi de onlara günün bittiğini haber veriyordu.

READER'S DIGEST'ten

**Bütün Dünyayı İlgilendiren Gizler:**

## **UYGULANMASI ÇOK TEHLİKELİ BULUŞLAR**

Edward CAMPBELL

iki yıldanberi batı elçiliklerinde, bazı bilimsel çevrelerde ve gizli haberleşme ajanlarında çok garip fısıltılar dolaşmaktaydı.

Bu söylentilerin onları ortaya atan insanlar kadar çok değişik çeşitleri vardı, fakat bütün bunların hepsi tek bir düşünce indirgenebiliyordu: Rusya yeni tür bir fizik geliştirmişti.

Bununla ilişkili olarak bir kelimedenden söz ediliyordu: Tesla.

Fakat Tesla yeni, müthiş gizli bir projenin parolası değildi. O 1856'da Yugoslavya'da doğmuş ilginç bir adamın adıydı.

Nikola Tesla, yalnız bin yılda bir meydana çıkan, o herkesi şaşkırtıcı dahilerden biriydi.

O saralı, soluk benizli, kimsenin önem vermediği bir çocuk olarak hayata atılmıştı. Ciddi bir sara nöbetinden sonra beyninde birşeyler olmuştu, çünkü o bundan sonra herşeyi sanki dört boyutlu imiş gibi görmeye başlamıştı. Daha başlangıçtan bunun nereye varacağı görülüyordu ve Nikola yalnız yavaş yavaş aradaki basamakları dolduruyordu.

Örneğin o herhangi bir şey yapmak istediği zaman, tamamlanmış bütün yapıyı, ne kadar karmaşık olursa olsun, en son somun ve vidasına kadar bütün ayrıntılarını gözleri önüne getirebiliyordu. Aylar, hatta yıllar sonra bile o yalnız herşeyi hayalinde tutmakla kalmıyor, imgeyi istediği herhangi bir açıya göre "döndürüyor", bu durumda her parçanın bütün konumu ve boyutlarını en ufak ayrıntılarına kadar okuyordu, bugün buna bir tür "insansal hologram" diyebilecektik.

O, o sıralarda daha yeni bir bilim dalı olmaya başlayan elektrikten çok hoşlanıyor ve Paris'te bir süre okuduktan sonra yeni yeni buluşlar yapmaya başlıyordu.

1884'te Amerika'ya gitti ve 1912'de Nobel Ödülü'nü kazandı. Fakat kendisini yeni boyutlarda bir öncü olarak gören Tesla için, yeni buluşlar yapmak boş giden bir uğraş, sırf ekme parasını kazandıran basit bir meslekti.

Tesla'nın bu boş giden projelerinden birkaçı arasında şunlar vardı: Sisi dağıtmak, ilgili herhangi bir bağlantı olmadan enerjiyi bir yerden bir yere iletme, dünya okyanuslarını camdan bir akvaryum gibi aydınlatmak, insanın söylediği sözleri derhal basılmış şekilde sokmak, herhangi bir kaynaktan sesi doğrudan doğruya insan kulağına iletme; yüklü taneciklerden bir perde oluşturma; bir ölüm ışığı, ve dünya hava kontrolü.

Tesla bunları ayrı ayrı buluşlar halinde görmüyor, ona göre bunlar bir tek yeni prensibin TMT'nin "Tesla Magnifying Transmitter" (Tesla Büyütücü İleticisi)'nin uygulanması şeklinde görünüyordu. Bu devrimsel yeni prensip acaba neydi? Basitçe Dünyanın atmosferinden istenildiği anda sınırsız ve bitip tükenmek bilmeyen bir enerjinin alınabilmesi.

Gününün teknolojisini herkesin anlayacağı şekilde kalıplayan bir Nobel Ödül sahibi için bile bu bir parça fazlaydı. Herkes bu büyük bulucunun artık bir parça "fazla" ileri gittiğini düşünmeye başlamıştı.

Tesla bunlara cevap verdi, hatta çok da etkili olarak. Amerika'da Rocky Dağlarında 1900

yılında 200 karbon flamant ampulünü yan yana koyarak bir set yaptı, bunun için 10 kilowatt'a gereksinme vardı ve bunları 25 mil uzakta bir enerji kaynağından yaktı. Dikkat, telsiz, kablo-suz! Yani o boşlukta, 45 metre uzunlukta bir şimşek oluşturmuştu.

Bunu nasıl yaptığı bir giz kaldı, fakat bu bir yeni buluşla ilgili olmalıydı. Ona göre yeryüzü ile atmosferin üstü arasında yuvarlak 2 milyon voltluk bir elektrik potansiyeli vardı.

Tesla, doğru frekansı bildiğimiz takdirde bunu harekete getirebileceğimizi (titreştireceğimizi) ve aynı frekansa göre ayar edeceğimiz bir aygıt aracılığıyla istediğimiz kadar (sınırsız) enerji alabileceğimizi iddia ediyordu. Hatta o bunun bir gösterisini bile yapıyordu: ayarladığı bir elektrik lambasını parmakları arasında tutarak yürüyor ve lamba da yanıyordu. Tesla öldüğü zaman bıraktığı binlerce belgenin dünya ile ilgili yapıtına ait olduğu sanıldı. Fakat son zamanlarda Tesla'nın insanların sandığından çok fazla şeyi kâğıda geçirmiş olmasından ve yazdığı bütün kâğıtların da Belgrad'taki Yugoslav Milli Müzesinde bulunmadığından kuşulanılmağa başlandı. Acaba bunlardan bazıları Rusya'ya mı gitmişti?

1976 Ekiminde birden bire dünyamızın radyo ve radar sistemleri şimdiye kadar bilinmeyen yeni bir tür "interference = girişim" ile karma karışık oldu. Batı bunun kaynağının Letonya'daki (Baltık Kıyıları) Riga'da olduğunu derhal saptadı ve Rusya'yı protesto etti. Ruslar o sırada birkaç frekans deneyi yapmakta olduklarını ve deneyin tamamıyla sona ermiş olduğu yanıtını verdiler, arkasından "sizi taciz ettiğimizden dolayı da üzüldük", dediler.

Fakat bununla herşey sona ermemiştir. İki ay sonra "interference" yeniden kendini gösterdi, bu sefer daha da kötü olarak. 1000 mil uzunluğunda ve atma miktarı saniyede 4 ile 26 arasında olan kocaman "standing = durağan" dalgalar bütün dünya istasyonlarından saptandılar.

Bu sıralarda Kanada'yı gezmeğe gelen bir Rus bilim adamı ilginç birşeyler ağzından kaçırıldı: Rusya'da bütün ulus Tesla'yı tanımış veya onunla buluşmuş olan birini bulmak için adeta seferber edilmişti.

1977 başlarında meteorologlar olağanüstü bir blocking effect = tıkanma etkisinden haber verdiler ki bu ta Amerika'nın batı kıyılarına kadar aşağı sarkıyordu, aynı şekilde doğu kıyılarında böyle "demir perdeler" rastlanmıştı, hatta Finlandiya'dan başlayan Rusya - Polonya sınırına kadar süren aynı bir "perde" saptanmıştı. Bu

"bloklar" havanın normal dolaşımını durduruyorlardı.

Dünyamızın havasının üzerine konulan bu kapı basamaklarından her birinin elektromanyetik enerjiye ait çok büyük durağan dalgalarla ilgili olduğunu saptadıkları zaman bilim adamları büyük bir şaşkınlık ve korku geçirdiler.

Bunların birbiriyle bir bağlantısı var mıydı? Bu husustaki görüşlerin birbirinden ayrımlı olmasına rağmen bir şey açık seçik belli oluyordu: Esrarlı hava dalgaları ve elle dokunulamayan bloklar sürdükçe, dünya havası harman çorman oluyordu. Miyami'de kar yağıyor, Avrupa'yı seller basıyordu.

İşin tuhafı, böyle harman çorman olan şey yalnız hava değildi.

Amerika'nın uydulardan Rus atom denizaltılarını gözleme sistemi de körleşti. Amerika herkesten önce ilk olarak bunların doğal nedenlerden ileri geldiğini ilân etti, daha sonra da iki Amerikan uydusunun elektron işin teknolojisi ile tahrip edildiğini kabul etti. Herşey bununla da bitmedi.

Geceleyn daha başka şeyler de ortaya çıktı. Tesla'nın hayal ettiği şeylerden biri de "sesin telsiz bütün dünyaya iletilmesi" idi. Eğer o bununla radyoyu önsezmış işe, mesele yok, fakat ya başka şeyler düşünmüşse!

Amerika da, Rusya da mikro-ses dalgaları üzerinde geniş ölçüde araştırma yapmışlardı. Pentagon tarafından saklanan bir rapor kafada kökeni olan sesin iletimine ilgiliydi. Bu radyasyon'un (ışın yayılmasının) başka etkileri sinir bunalımlarını içeriyordu.

Tesla'ya şu anda bütün dünyaca gösterilen ilgi üzerine ünlü bir bilim adamının yazdığı bir yazıda şöyle deniliyordu: Güncel araştırma o kadar ileri gitmiş olabilirdi ki, Tesla'nın o zaman öngörmediği bir uygulamayı bile ortaya çıkarmış olabilirdi... "Esas Tesla frekansı insan beynine o şekilde bir etki yapabiliyordu ki, böylece kafanın kontrolü aracılığı ile davranışını etkileyebilirdi".

Bir bilim adamı laboratuvarında yaptığı kendi deneylerini açıklamaktadır (ki bunlardan bazılarının etkileri oldukça korkunçtu) ve sözlerini şöyle bitirmektedir: "Bütün bu etkiler küresel bir ölçüde TMT tarafından oluşturulabilir".

"Küresel ölçü buradaki gerçek serüven romanıdır. Kafanın beyin dalgalarının rezonansı ile tahribi iyice yerleşmiş bir laboratuvar başarısıdır. İnsan vücudunun yüksek şiddette alçak ses dalgaları radyasyonu tarafından küçük parçalara ayrılması (bölünmesi) de söz konusu olabilir. Fakat Tesla'nın dünyanın atmosferinden sınırsız

enerji alınabileceği şeklindeki iddiası basitçe şu demektir: halen laboratuvarlardaki birkaç parmak veya birkaç ayak boyu olarak sınırlanan korkunç ve iğrenç şeyler bütün kıtalara da yayılabilecektir.

Acaba Ruslar Tesla prensibini bulabildiler mi? Bazı kaynaklara göre, evet! Ve bu onları müthiş korkutmuştur.

Geçen Ağustos'ta Cenevre Konferansında Rusların silahsızlanma komitesinde verdikleri öneri çok garipti. Bu husustaki kuram Rusların Tesla'nın düşün ve buluşlarını şişeden çıkardıkları ve onları yine tam zamanında şişeye sokmayı becerdikleri idi.

Herhalde şu anda birçok uluslar Tesla'nın

kaybolmuş olan gizleri üzerinde açıkca ya da gizlice çalışmaktadırlar.

Fakat bunlardan herhangi biri Tesla gizlerinin tamamını veya bir parçasını meydana çıkarmayı becerirse, herhalde bu onları Tesla'nın onaylayacağı bir şekilde uygulayacağı anlamına gelmez.

Küçük Yugoslavya'lı bütün düşüncelerinden insan irkinin yararına birşeyler çıkarmak istemişti. TMT'siyle ilgili olarak şunları yazmıştı:

"İnsanlık bir gün birleşecektir. Savaşlar olanaksız olacaktır ve barış herşeyin üstünde egemenliğini koruyacaktır".

Ne yazık ki bugün kimse bu hususta bahse girmek cesaretini gösteremiyor.

LONDON EVENING PAPER'den

## BUGÜNÜN MİMARLARI VE MİMARİSİ ÜZERİNE

- *Nasil yapı yaptığını bana göster, sana kim olduğunu söyleyeyim.*

Christian MARGENSTERN

- *Bir ulus ne kadar düşmüşse, süslü ve gösterişli şeylerle o kadar savurgandır.*

Adolf LOOS

- *Günün birinde insanlar, Londra şehrinin panoramasını İkinci Dünya Savaşının bombalarından çok daha fazla bugünün mimarisinin bozduğunu kabul edeceklerdir.*

Lord SNOWDON

- *Modern mimarinin elde ettiği başarılar gerçekten büyüktür. Bir vakıtlar gömme dolap olarak düşünülen şey, bugün çocuk odası olarak kullanılmaktadır.*

Markus M. RONNER

- *Bizim mimarlarımızda en fazla eksik olan şey, çok çocuklu bir ailenin yanında görecekları dört haftalık bir eğitimidir.*

Almanya Konut Yapımı Bakanlığı

- *Kim evinin yavaş yapıldığından şikâyetçi ise, mimarının evinde misafir kalmaya baksın.*

Jan de MULDER

- *Yapı hırsına yakalanan birinin kendini mahvedecek başka bir düşman aramasına gerek yoktur.*

Vau VERNARGUES