

Küçük Bir Not Fermat'ın Son Teoremi

Her şey küçük bir notla başladı. Arithmetica'nın bir kopyasında boş bulunmuş kenarlardan birine düşünülen küçük ve masum bir notla... Not ünlü Fransız matematikçi *Pierre de Fermat*'ya aitti. Kimbilir belki oğlu Samuel bu kitabı bulup sayfalarını karıştırmaya Fermat'ın bu notu gün ışığına hiç çıkmayacaktı. Ancak bulundu ve böylelikle o ünlü "*Fermat'ın Son Teoremi*" yayımlanmış oldu. Teoremin söylediği, daha doğrusu Fermat'ın iddiası; n ikiden büyük olmak üzere 0 'dan farklı x, y, z tamsayıları için $x^n + y^n = z^n$ eşitliğinin hiçbir çözümü olmayacağıydı. İlginç olan ise notun son cümlesiydi: "Bunun için dikkat çekici bir ispat bulduysam da sayfanın kenarını yazabilmem için çok küçük kalıyor."

Evet, işte bu masum görünümlü cümleler tam 3,5 asır boyunca matematikçileri (ve matematikçi olmayanları) uğraştırdı durdu. Filmin sonunu göremeden elektrikler kesilmiş ve beyinleri kemiren sorular ortada kalmıştı: Acaba gerçekten bu iddia doğru muydu? Ya da Fermat dikkat çekici (dikkat çekici olmasa da olur) bir ispat bulmuş muydu? Sakin, yanlış anlamayın! Fermat'ya inanmıyor değilim, ama üstat bir yerlerde $n=4$ için iddiasının ispatını yazabileceği bir boşluk bulurken her nedense bütün genel hal için geçerli bir ispatı bir türlü yazamamıştı. Belki de daha sonra bulduğu ispatı yanlış olduğunu farketti. Kim bilebilir ki?

Peki, Fermat böyle bir iddiayı nasıl ortaya atmıştı? Elbette, geçmişe dönüp bunu ona sormamız mümkün olmadığından biz tahmin etmeye çalışacağız. Fermat söz konusu iddiasını başta da belirttiğimiz gibi Diophantos'un Arithmetica'sında boş bulduğu bir yere sıkıştırmıştı. İşte bu kitap, Diophantos'un ortaya koyduğu ve kendi ismini taşıyan denklemleri anlatıyordu. Gelin, biraz bu denklemler üzerinde duralım. Katsayıları tamsayı olan herhangi bir dereceden n bilinmeyenli bir denklemi ele alalım. Eğer bu denklem çözülebilirse çözümleri arasında tamsayılar olabilir mi? Bunun için aklımıza gelen ilk örnek $x^2 + y^2 = z^2$, yani Pisagor eşitliğidir. İki karenin toplamının yine bir kareyi verdiği eşitlik. Bu eşitliğin $3^2 + 4^2 = 5^2$ ve $5^2 + 12^2 = 13^2$ gibi tamsayı çözümleri vardır. Aslında bu eşitlik için sonsuz sayıda tamsayı çözüm bulunabilir. İşte Fermat bu kitabı okurken kafası tam da bu noktaya; *Pisagor Eşitliği*'ne takılır. Mesela, aynı eşitliğin 3. dereceden kuvvetlerde de geçerli

olup olmadığı sorusu ortadadır ve bu sorunun yanıtını kendisi de merak etmiş olabilir. İsterseniz, bu soruyu bir de biz kendimize soralım: Acaba $1^3 + 2^3$ bir tamsayının kübü olabilir mi? Hayır, çünkü 9'a eşit. Ya $2^3 + 3^3$? O da değil. Bir de $9^3 + 10^3 = 1729$ 'u deneyelim. Çok yakın ama yine sağlamıyor, çünkü $12^3 = 1728$ 'de kalıyor. Bu eşitliği sağlayan hiç tamsayı yok mu dersiniz, elbette var; her x tamsayısı için $0^3 + x^3 = x^3$ sağlanıyor, fakat bu örneğin hiçbir çekici yanı olmadığını kabul ederseniz. Böylece şu sonlu hayatımızdaki sonlu denemelerimiz ne yazık ki 0 'dan farklı hiçbir tamsayı için eşitliği sağlayan bir çözüm vermiyor ve üstüne üstlük bu durum yalnızca 3 için değil, 2'den büyük tüm n 'inci dereceden kuvvetler için geçerli... İşte böylece Fermat'ın söz konusu iddiasına bizler de varmış oluyoruz. Tabii, bir ispata sahip olmasızın...

Gelin şimdi, $x^n + y^n = z^n$ eşitliğimiz hakkında araya hemen birkaç satır sıkıştıralım. Bu satırlar, eşitliğimizde yalnızca n 'nin 4 ve tek asal olduğu halleri incelememizin yeterli olduğunu anlatıyor. Neden dersiniz, bir sayının asal olmayan herhangi bir dereceden kuvvetini; mesala 21'i düşünün. Dikkat ederseniz elde ettiğimiz sayı, aynı zamanda 3'üncü dereceden de bir kuvvet oluyor. Göze hitap edecek olursak $x^{21} + y^{21} = z^{21}$ ise $(x^7)^3 + (y^7)^3 = (z^7)^3$ eşitliğini elde ediyoruz. Böylelikle $n=21$ için eşitliğimizde bir tamsayı çözüm varsa $n=3$ (yani bir asal) için de mutlaka bir tamsayı çözüm bulunmuş oluyor. Öte yandan, ikiden büyük tüm tamsayılar ya dört ya da bir tek asalla bölündüğünden incelenmesi gereken durumlar n 'nin 4 ve tek asal olduğu hallerine indirgenmiş oluyor. (Bu arada hemen belirtelim; 2'ye "çift asal", diğer asallara da "tek asal" deniyor.)

Hatırlarsanız, $n=4$ için Fermat'ın bir ispatı olduğunu söylemiştik. Fermat, aynı zamanda $n=3$ için de bir ispat sunuyor. Ondan bağımsız olarak İsviçreli matematikçi *Leonhard Euler* de, $n=3,4$ için eşitliğimizin hiçbir tamsayı çözümü olmadığını kanıtlayıp. Ama belki Euler'in $n=3$ 'e dair ispatında biraz daha temkinli davranmamız gerekli. Çünkü bu ispatta bir yerlerde işler yanlış gitmeye başlıyor. Fakat Euler'in diğer ispatlarında kullandığı fikirlerle bu hatayı tamir etmek mümkün olduğundan, $n=3$ durumu için ispatın Euler'e atfedilmesini garipse-memek gerekir, sanırım.

Daha sonra 1828'de *Peter G. Lejeune Dirichlet*, $n=5$ durumu için Fer-



mat'ın iddiasını kanıtıyor, ardından 1839'da *Adrien-Marie Legendre*, 1839'da *Gabriel Lamé*, $n=7$ için bir ispat sunuyor, fakat bir takım hatalar yapıyor. Bunlar 1840'da *Henri Lebesgue* tarafından düzeltiliyor. Yani iki yüzyılda yalnızca $n=3,4,5,7$ özel durumları için Fermat'ın iddiası ispatlanabiliyor. Kimsenin tüm iddia hakkında ortaya atıldığı bir düşünce yok mu dersiniz, 1847'de Lamé'nin bütün n 'inci dereceden kuvvetler için geçerli olduğunu söylediği bir ispat var. Fakat *Ernst E. Kummer*'in de bu ispatta bulduğu bir hata var. Eh, ne de olsa hatası kul olmaz! Lamé'nin temel stratejisi çok verimli olmakla beraber ne yazık ki izlediği taktikler köftüydü. Stratejisi yeni bir sayı çeşidi olan cebirsel sayıları tanıtmaktan ibaretti. Bu sayılar rasyonel katsayılarla sahip olan herhangi bir polinomun kökü olan sayılardı. Yani tamsayıların büyük ağabeyleri idiler. Ancak detaylar o kadar önemli değil. İsterseniz, buradan biraz başka bir dala atlayalım. Bildiğiniz gibi, $x^n + y^n$ ifadesi başka iki ifadenin çarpımı cinsinden yazılabilmektedir. Örneğin; $n=5$ olduğunda

$x^5 + y^5 = (x+y)(x^4 + x^3y + x^2y^2 + xy^3 + y^4)$ yazılabilir. $x+y$ çarpımı güzel ve basittir, ancak geriye kalan kısım da bir o kadar sevimsiz ve karışık... İşte bu noktada Lamé, bu karışık olan çarpımı kendi bulduğu cebirsel sayıları kullanarak dört tane daha güzel ifadenin çarpımı cinsinden yazabileceğini fark etmiştir. Bunu genelleştirirsek $x^n + y^n$, n adet basit terimin çarpımı cinsinden yazılabilir. Üstüne üstlük bu terimlerin çarpımı n 'inci dereceden bir kuvvettir, çünkü üzerine kafa yorulan eşitlik $x^n + y^n = z^n$ dir. Aynı zamanda Lamé bu terimlerden hiçbirinin ortak bir böleni olmadığını görür. Eğer bildiğimiz tamsayılar ile ortak böleneri olmayan terimlerin çarpımı n 'inci dereceden bir kuvvet ise o zaman her terimin de aynı n 'inci dereceden bir kuvvet olması gerekir.

Çünkü her sayı asalların çarpımı olarak yalnızca bir şekilde ifade edilebilir. Lamé, aynı özelliğin cebirsel sayılar için de geçerli olduğunu varsaymıştır. Böylelikle artık elinde yalnız bir değil, n adet farklı eşitlik vardır, herbiri de n 'inci dereceden bir kuvvettir ve hepsinin de aynı anda çözümü sağlanması şarttır. Demek istediğim Fermat'ın iddiasının aksine eğer $x^n + y^n = z^n$ için bir tamsayı çözüm varsa her n adet eşitlik için de bir tamsayı çözüm olması gerekir. Bu elbette böyle bir çözüm olma olasılığını n kez daha zorlaştırır ve Lamé, beklediği gibi böyle bir çözümün olmayacağını ispat etmiştir. Ne yazık ki hayat bu kadar kolay değildir. Çünkü Kummer ve diğerleri $n=23$ için Lamé'nin cebirsel sayıların birinden fazla şekilde asal çarpanlarına ayrılabilceğini göstermiştir. Kummer, bu pürüzü halletmek için uğraşırken bu kez yepyeni ve oldukça da verimli bir malzemeyle karşımıza çıkabilir, adını ideal koyduğu sayılarıyla... Bu sayılar "fazladan" bazı asal çarpanları da beraberinde getirmektedir ve tüm cebirsel kuralların doğru işlenmesini sağlamaktadır. Bu arada gördüğünüz gibi her satırda olaylar daha karmaşık bir hal almaktadır ve daha soyut ifadeler karşımıza çıkmakta... Oysa bu işin başında Fermat'ın o masum iddiasının ne kadar açık bir ifadeden oluştuğunu hatırlarsınız. Ancak bu matematiğin bizi sürüklediği yol... Kim şikayet edebilir ki?

1847 yılına gelindiğinde Kummer ideal sayılarla ilgili teoreminin kullanarak $n=37,59$ ve 67 dışında 100'e kadar olan bütün n 'ler için Fermat'ın iddiasını kanıtlamıştı. 1857 yılında da bu matematiksel sistem biraz daha güçlendirildi, deyim yerindeyse birkaç kayış ve çark daha eklendi ve Kummer ile Dimitri Mirimanoff sözkonusu istisnai durumlar için sistemin çalışmasını sağladılar. 1992 yılına gelindiğinde benzer metodlarla bir milyona

kadar tüm w 'ler için iddia doğrulanmıştı. Oysa hemen bütün sayılar bir milyondan büyüktü. O zaman neden yıllar boyu böyle özel durumlar incelenerek iddia kanıtlanmaya çalışılmıştı? Çünkü ne de olsa bir milyona ya da iki milyona gelseniz de sonuçta bu bir hayat törpüsüdür ve geride sonsuz adet tamsayı vardır. Elbette tüm bu işlemler sırasında umulan bütün oyunu bir anda bitirecek ve "şah-mat" dedirtecek bir ışın ortaya çıkmıyordu. Ancak o ışık hortalarında gözükmedi.

Artık yeni bir fikre ihtiyaç vardı ve bu yeni fikir oldukça farklı bir yönden Fermat'ın iddiasına doğru yelken açmıştı. Artık sorulan soru; bir Diyofant (Diophantus) denkleminin kaç tane tamsayı çözümü olabileceğiydi. Elbette, Pisagor eşitliği gibi bazı Diyofant denklemlerinin sonsuz sayıda çözümü vardı; bazılarınsa bizim $3 \leq n \leq 1000000$ için eşitliğimizde olduğu gibi -0 'dan farklı hiçbir çözümü yoktu. Kimileri ise sonlu sayıda çözüme sahipti; $y^2+2=x^3$ için pozitif tamsayılardaki tek çözümünün $x=3, y=5$ olması gibi...

1922 yılında ise İngiliz matematikçi *Louis J. Mordell*, neyin tamsayı çözümleri için bu tür farklı olasılıkları yarattığını incelemektedir. Böyle bir eşitliğin karmaşık sayılardaki çözümlerinin bir topolojik yüzey oluşturduğunu gördü. Biliyorum, belki "topoloji" terimini ömrünüzde daha önce hiç duymadınız, ama kabaca bir ifadeyle şöyle tanımlanabilir: Topolojik uzay, limit ve süreklilik kavramlarının anlamlı olduğu uzaydır ve topoloji de bir bakıma köşeli olmayan şekillerin geometrisidir. Şimdi eğer hayatı daha kolay hale getirmek gerekirse, Mordell bir peynir diliminde ya da ceviz kabuğunun üstünde olduğu gibi bu yüzey üzerinde de sonlu sayıda delik bulmuştu. Onu en çok etkileyen ise sonsuz adet tamsayı çözümü olan eşitliklerin karmaşık sayılarda çözüldüklerinde ya tek bir delik olduğunu ya da hiçbir delik olmadığını gözlemlemesiydi. Anlaşılan topoloji ve aritmetik arasında bir bağ vardı. Mordell yeterince ikna olmuştu ve bugün Mordell savı dediğimiz savını ortaya koy-

du: "İki ya da daha fazla delikli bir yüzey oluşturan eşitliklerin yalnızca sonlu sayıda tamsayı çözümü olabilir."

İyi de tüm olup bitenin Fermat'ın Son Teoremi ile ilişkisi neydi? $x^n+y^n=z^n$ eşitliğine karşılık gelen yüzey üzerindeki delik sayısı $(n-1)(n-2)/2$ idi ve $n>3$ için bu sayı en az ikiydi. Dolayısıyla Mordell savı, eğer eşitliğimizin tamsayı çözümleri varsa onların ancak sonlu sayıda olabileceğini beraberinde getiriyordu. Aman dikkat! Mordell, burada ortak çarpanları olmayan çözümlerden bahsetmekteydi, yoksa elbette x, y, z eğer bir çözüm oluşturuyorsa $2x, 2y, 2z$ ya da $3x, 3y, 3z$ de bir çözüm oluşturabilir ve bu sonsuza dek böyle gidebilir.

Bundan sonra atılan ikinci büyük adım için 1962 yılı beklemek gerekiyordu. *Igor R. Shafarevich*, Diyofant denklemleri hakkında yeni ve biraz da teknik bir savla çıkmıştı. 1968'de ise *A. N. Parshin*, Shafarevich savının Mordell savını gerektirdiğini kanıtlamıştı. Sonunda, 1983 yılında genç Alman matematikçi *Gerd Faltings*, Parshin'in savını kanıtladı, dolayısıyla Mordell'inkini de... Bu önemli bir adımdı, ancak Mordell savı $x^n+y^n=z^n$ eşitliğinin sadece sonlu sayıda tamsayı çözümüne olabileceğini söylüyordu ve bu sonlu sayının (0'dan farklı çözümleri ele alırsak) Fermat'ın iddia ettiği üzere sıfır olacağını kimse garanti edemedi. Ama Sezar'ın hakkı Sezar'a, ne de olsa olasılık sonsuzdan sonlu bir sayıya indirilmişti. Daha sonra *D. R. Heath-Brown*, Faltings'in bu yaklaşımıyla biraz oynadı ve n büyüdükçe Fermat'ın iddiasının doğruluğunun %100'e yakınsadığını ispatladı. Yani artık Fermat'ın Son Teoremi "neredeyseniz" ispatlanmıştı.

Bu "neredeyseniz" sözcüğünü de ortadan kaldırmak için Diyofant denklemlerine modern bir yaklaşım getiren bir teoriye, eliptik eğriler teorisine yönelmek gerekiyordu. Tamam, "İyi de şimdi bu eliptik eğriler de ne oluyormuş?, diyorsunuz. Biraz açmaya çalışalım: $y^2=ax^3+bx^2+cx+d$ biçimindeki eşitlikleri ele alalım, yani 3. dereceden bir polinoma eşit kareyi... İşte bunlara "eliptik" adı veriliyor, çünkü

zayıf da olsa elipsin çevresini veren formülle eğrilerinki arasında bir ilişki var. Bunun da sebebi her eşitliğin koordinatlar sisteminde geometrik bir eğri tanımlaması... Elbette bu cümleleri henüz ben alt alta sıralayamadığımdan bir matematikçinin tanımlamasını veriyorum size. Eliptik eğrilerin göze batan özelliklerinden birisi ise eşitliğin birkaç tamsayı çözümü verildiğinde, bunları diğerlerini de elde etmek için kullanabilmemiz...

Artık buradan hareketle daha önce anlattıklarımızla bir ilinti kurabiliriz, çünkü hatırlarsanız Mordell'in söz konusu yüzeylerinde yalnızca tek bir delik bulabilirsiniz ya da hiç bulamazsınız. Aslında eliptik eğriler Diyofant denklemlerinin de bir alanı olarak nitelendirilebilir. Ancak bu alanın da kendi içinde çözülememiş büyük problemleri vardır ve bunların en büyüğü de (en az adı kadar büyük) *Şimura-Taniyama-Weil* savıdır. Bu savın iddiası her eliptik eğrinin modüler fonksiyonlar cinsinden temsil edilebileceğidir. Belki artık kızmaya başladınız, ama çok kısaca tanımlamak gerekirse modüler fonksiyonlar bilinen trigonometrik fonksiyonların -sinüs ve kosinüs gibi- bir çeşit genelleştirmesidir. Yani bu savda söylenmek istenen, her eliptik eğrinin güzel bir koordinat sistemine sahip olduğudur.

80'lerin başında *Gerhard Frey* tarafından savla Fermat'ın Son Teoremi arasında müthiş bir bağ ortaya konmuştu. Frey'in temel stratejisi Fermat'ın eşitliğinin $X^n+Y^n=Z^n$ gibi bir çözümü olduğunu varsayıp bir ilişki elde etmeye uğraşmaktan ibaretti. Hemen belirtelim; burada büyük harf kullanmamızın sebebi, bu durumun yalnızca özel bir çözüm içermesidir. Frey'in incelediği eliptik eğri $y^2=x(x-X^n)(x-Y^n)$ eğrisidir ve uğraşları sonucunda bugün *Frey'in eğrisi* denilen oldukça ilginç bir matematiksel malzeme elde etmiştir. Daha sonra da 1986'da *Kenneth A. Ribet*, Shimura-Taniyama-Weil savının doğrulanması durumunda Frey'in eliptik eğrisinin varolamayacağını ispatlamıştır. Uzun sözün kısası bu da Fermat'ın Son Teoremi'nin tamamıyla ispatlanmış olması demektir.

Elbette, bu büyük bir keşiftir. Çünkü Fermat'ın iddiasının yalnızca gizemli bir problemten ibaret olmadığı ve arkasında matematiğin başka özelliklerini de sakladığını göstermiştir. *Andrew Wiles*, Ribet'in çalışmasını öğrendiğindeyse artık onun için yeni bir macera başlar. İlk olarak Fermat'ın Son Teoremi'ni kanıtlamak için Shimura-Taniyama-Weil savının tamamını kullanmaya ihtiyaç olmadığını görür, çünkü teorem yalnızca bu savın özel bir durumudur. Problemi altı parçaya ayırır ve bunları tek tek çözer. 1993'te Cambridge'deki Isaac Newton Enstitüsü'nde verdiği üç günlük seminer sonunda Fermat'ın Son Teoremi'nin kanıtını bulduğunu dünyaya ilan eder. Fakat



Eliptik Eğri Üzerindeki Noktalar: Düz bir doğru tipik bir eliptik eğriyi üç noktadan keser. Eğer bunların ikisinin koordinatları ilintili oldukları Diyofant denklemlerinde tamsayı çözümlere karşılık geliyorlarsa, o zaman üçüncü nokta da böyle bir tamsayı çözüme karşılık gelir. Böylelikle iki tamsayı çözümü elde ettikten sonra geriye kalan tek şey karşılık gelen ikinci noktadan bir doğru çizmek ve bu doğrunun eliptik eğriyi kestiği yerleri tespit ederek üçüncü noktanın koordinatlarını hesaplamaktan ibarettir.

henüz hikayenin son noktası konulmamıştır. Wiles, kanıtını tekrar gözden geçirdiğinde bir takım yanlış noktalarla karşılaşır. Bu sefer tek tek bu yanlışlıkları gidermeye girişir. Ancak geride hâlâ düzeltilemeyen noktalar vardır. Bu arada Weil, Scientific American'daki yazısında şöyle der:

"İspatı oluşturabilmek için Wiles'in bazı güzel fikirleri olduğunu inanıyorum, ama ispat ortada değil. Bir noktaya kadar Fermat'ın Teoremi'ni ispatlamak Everest'e tırmanmaya benzer. Eğer bir adım Everest'e tırmanmak ister ve 100 metre kala nefesi kesilirse bu Everest'i tırmandığı anlamına gelmez."

1994 yılının başlarından itibaren Wiles, *Richard Taylor* ile ispatındaki boşlukları doldurabilmek için beraber çalışır, ancak sonuca ulaşmaktan uzaktırlar. Daha sonra Wiles'in süren uğraşları sırasında birden şu malum işaret çakar ve 6 Ekim'de üç meslektaşına tamamlanmış ispatını gönderir. 1995 yılında Taylor'ın, Wiles'in ispatı üzerine verdiği konferansın ardından da görünen o ki Fermat'ın Son Teoremi üzerinde artık ciddi hiçbir kuşku kalmamıştır.

Wiles, ispatını tamamlayıp 350 yıllık problemin çözümünü ortaya koyduğunda 200 sayfalık bir kağıt tomanı vardır önünde. Bu da elbette Fermat'ın boş kalmış ve sayfa kenarına sığacak bir ispat değildir. Eh, ne de olsa Fermat'ın her zaman bir bildiği vardır!..

Han Nazmi Özsoylev
Bilimci Matematik Toplumcu

Kaynaklar
Cipra, B., "Fermat's Last Theorem Finally Yielded", *Science*, 27 (1993)
Devlin, K., "Fermat Wasn't", *Nath Horizons*, Eylül 1994
Edwards, H. M., *Fermat's Last Theorem: A Genetic Introduction to Algebraic Number Theory*, Springer-Verlag, 1977
Ribet, K. W., *Lectures on Fermat's Last Theorem*, Springer-Verlag, 1979
Stewart, I., "Fermat's Last Time-Trip", *Scientific American*, Kasım 1993
www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/Hof/Topic/

Çözmece

1. Eğer n pozitif bir tamsayı ise

$$\frac{n^2+3+1}{n^2+4n+3}$$

kesrinin indirgenemeyeceğini (pay ve paydanın en büyük ortak böleninin 1 olduğunu) gösteriniz.

2. Gerçek (real) α, β sayıları

$$\alpha^3-3\alpha^2+5\alpha-17=0$$

$$\beta^3-3\beta^2+5\beta+11=0$$

eşitliklerini sağlıyor. $\alpha+\beta$ yi bulunuz.

Geçen Ayın Çözümleri

1. $ad=bc$ olduğundan a, bc yi böler. Dolayısıyla x, b yi; y, c yi bölecek ve $a=xy$ olacak biçimde x ve y pozitif tamsayıları vardır. $b=xz, c=yf$ olsun. Buradan $(xy)/d=(xz)/(yf)$ ve bu eşitlikten $d=dz$ bulunur.

$$\begin{aligned} a^2+b^2+c^2+d^2 &= x^2y^2+z^2x^2+y^2f^2+z^2f^2 \\ &= x^2(y^2+z^2)+f^2(y^2+z^2) \\ &= (x^2+f^2)(y^2+z^2) \end{aligned}$$

olduğundan $a^2+b^2+c^2+d^2$ asal sayı olamaz.

2. Her $n>1$ pozitif tamsayı için $n(n-1)<n^2$ dir. Buradan

$$\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n-1)} > \frac{1}{n^2}$$

elde edilir.

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \\ < 1 + \left(\frac{1}{2-1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3-1} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{n} \end{aligned}$$

olduğundan

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots < 2 \text{ dir.}$$