

# Gümüş Martı ve Üç Yavrusu

Yeni bir gün başladı,  
Gümüş martı çatıdaydı.  
Etrafına şöyle bir baktı,  
Yorucu bir gün olacaktı.



Hemen koyuluverdi işe.  
Uçtu binaların arasından öylece.  
Ulaşınca iskeleye,  
Bekleyen vapura baktı dikkatlice.



Zamanı geldiğinde  
Düşecekti vapurun peşine.  
Ne gerek vardı çırpmaya kanatları,  
Süzülmek havada epey kolaydı.



Vapurun ardında oluşan köpükte,  
Hareketlenince balıklar denizde,  
O keskin gözlerini  
Dikti bir minik istavrite.



Birdenbire alçaldı,  
Gagasını çabucak suya daldırdı.  
Yakalayiverdi hızla avını,  
Şimdi yuvaya dönme zamanı.



Beslemek için yavrularını,  
Gün boyunca avlandı.  
İstavrit, mezgit, hamsi...  
Pek lezzetliydi hepsi.



Günün sonunda elbette,  
O da yorgun düşmüştü işte.  
Ama yavruları aklına gelince  
Tekrar kanat çırttı gökyüzünde.





Henüz kararmadan hava,  
Ulaştı çatıdaki yuvasına.  
En büyük mutluluktan ona,  
Olmak üç yavrusunun yanında.



Doydu yavruların karnı,  
Anne yanı pek sıcaktı.  
Şimdi bir güzel uyumalı,  
Yarın yepyeni bir gün olacaktı.