

Antalya'da Bir Gökyüzü Gözlem Şenliği Macerası

Merhaba hepinize...

Ben Samet. Yanımdakilerse annem, babam ve ablam Elif. Ablamla ben bir yolculuğa çıkıyoruz.

Bu kocaman çantalarla nereye gittiğimizi merak ettiniz mi? Aslında epeyce ağırlar ama gideceğimiz yeri öğrenince çantaları taşıdığımızı değiştireceğimizi anlayacaksınız. Antalya'da her yıl düzenlenen Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne gidiyoruz. Otobüsümüz kalkmak üzere. Antalya'ya vardığımızda görüşürüz...



Uzun bir yolculuktu. Önce eşyalarımızı burada yaşayan teyzemlere bırakalım. Gözlem şenliğine daha iki gün var, bu günlerimizi değerlendirip Antalya'yı gezelim. Haydi abla, acele edelim biraz...

Antik kentler, şelaleler, mağaralar, tarihî yapılar, sayısız bitki ve hayvan çeşitliliği bulunan parklar, upuzun bir sahil şeridiyle gezilip görülecek ne kadar çok yer var Antalya'da...



Gelin, gezimize Hadrian Kapısı'yla başlayalım. Günümüzden yaklaşık 1900 yıl önce Roma İmparatoru Hadrian zamanında yapılmış bu kapı, kentin simgelerinden biri.

Burası, Antalya'daki ilk Türk yapısı olma özelliği taşıyan Yivli Minare Camisi. Anadolu Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat zamanında, yaklaşık 800 yıl önce yaptırılmış. Caminin çevresinde eskiden eğitim verilen medreseler, türbeler ve hamam da bulunuyor.

İşte şimdi de Perge Antik Kentindeyiz. Bu kent Roma İmparatorluğu zamanından kalmış, sütunlu yolları, 15.000 kişilik tiyatrosu, stadyumu, yaşayanların toplanma alanı olan agorası, hamamları ve çeşmeleriyle Antalya'nın önemli arkeolojik kentlerinden biridir.



Romalıların inşa ettiği, dünyanın en iyi korunmuş tiyatrolarından birine sahip olan Aspendos Antik Kenti'ne gitmeden olmaz. Su yolları, tiyatrosu, agorası, çeşmesi gezilip görülebilir. Aspendos Tiyatrosu, oturma yerlerinin üst kısmında bulunan kemerli yapısı ve sahnedeki sesin en üst oturma yerlerine kadar çok net ulaşmasını sağlayan mimarisiyle ünlü bir eser.



Ben de acıktım. Haydi, bir şeyler yiyelim.

Ablaaaaa!
Ben çok acıktım!

Antalya'nın pek çok doğal güzelliği de var elbette. Yukarı Düden, Aşağı Düden, Manavgat ve Kurşunlu şelaleleri, Karaalioğlu Parkı, Köprülü Kanyon Millî Parkı, Sapadere Kanyonu, Damlataş ve Karain Mağaraları bunlardan yalnızca birkaçı. Ancak ne yazık ki bunların hepsini gezmek için yeterli zamanımız olmayacak.



Aşağı Düden Şelalesi, Düden Nehri'nin denize döküldüğü yerde oluşmuş bir şelale. Sular yaklaşık 40 metre yükseklikten denize dökülürken çevreye saçılıp sanki bir sis bulutu oluşturur.

Köprülü Kanyon Millî Parkı'nda hem doğa sporları yapıp hem de çeşit çeşit bitki ve hayvan gözlemleyebilirsiniz. Parkta yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda bir de kanyon bulunuyor. Antik Selge Kenti de parkın içinde. Burada antik kentin tiyatrosunu, su kemerlerini, köprülerini ve taş yollarını görebilirsiniz.



Son olarak da Damlataş Mağarası'na gidelim. Mağara içindeki sarkıt ve dikitlerin yaklaşık 15 bin yılda oluştuğu düşünülüyor. Mağarada hava sıcaklığı yaz kış hep 22 santigrat derece.

Artık Antalya'nın ünlü yemeklerinden yemeye geldi sıra. O kadar çeşitli yöresel yemek var ki hangisini seçeceğinizi şaşırabilirsiniz. Palamut salatası, balık ekşilemesi, Toros böreği, bağ salatası çorbası, domates civesi, cillincop, Antalya piyazı, hibeş, kokoşka yufkallı tavuk, yelten tarhanası ve daha neler neler...

Mmm, Toros böreği çok nefis.

Ben de Antalya piyazına bayıldım!

Bu kadar gezdikten sonra iyi bir uyku bizi kendimize getirdi. Sabah erkenden yola çıkıp Bakırlitepe’de gözlem şenliğinin yapılacağı alana geldik. Ne kadar da kalabalık. Bu kadar çok insanın bir arada gözlem yapması, yemek yemesi, uyuması için ne büyük çaba harcanmıştır, değil mi?

Abla şenlik alanına gelmek için oldukça yükseğe çıktık, değil mi? TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) daha da yükseklerde sanırım. Neden acaba gözlemevini bu kadar yüksek bir yere yapmışlar, çok merak ettim doğrusu. Sen biliyor musun?

Evet Samet, gelmeden önce araştırmıştım bunu. Gözlemevleri, ışık kirliliğinden etkilenmemek için yerleşim yerlerinden uzakta, rüzgârın ve bulutluluğun az olduğu yükseklerde ve deprem riski olmayan yerlerde kurulmuş.

Gözlemevinin kurulmasıysa uzun araştırmalar sonucu olmuş. Yıllar önce ülkemizdeki en uygun yer belirlenmeye çalışılmış. Bunun içinse seçilen dört dağda aynı zamanda gözlemler yapılarak elde edilen veriler karşılaştırılmış. Gözlemevinin en iyi gözlem koşullarına sahip olan Antalya Saklıkent’teki Bakırlitepe’ye kurulmasına karar verilmiş. Antalya’da yılın neredeyse 300 günü güneşli ve bulutsuz. Ayrıca burası deniz seviyesinden 2.547 metre yüksekte ve Antalya’da deprem riski de oldukça düşük.

Tabii ki bu kadar yüksekte bir araştırma merkezi kurmak hiç de kolay olmamış. Buraya kadar gelen upuzun bir yol açılmış, elektrik ve su gibi altyapı hatları döşenmiş, gözlemevi yerleşkesi inşa edilmiş. Epeyce uğraşmış ama iyi ki de kurulmuş, değil mi Samet?

Kesinlikle! Haydi, biz de çadırımızı kurup çevreyi keşfe çıkalım, ne dersin?